



ALS PELGRIMS ONDERWEG JANUARI 2025



Ik ga op pelgrimstocht en stap in de schoenen van de 3 Wijzen. Ze volgden de ster die hen bij Jezus bracht.

Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef stil staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Jezus goud, wierook en mirre als geschenk.
Mt 2.9-11

Ik ga op pelgrimstocht en ik neem mee

De wijzen, de koningen gaven Jezus goud, wierook en mirre.



Welk geschenk geef jij aan de mensen rondom je?

Welk talent wil jij inzetten voor de andere? Thuis, in de klas, bij je familie, je vrienden, in je buurt, jeugdbeweging, ...



ALS PELGRIMS ONDERWEG JANUARI 2025



Ik ga op pelgrimstocht en ik sta even stil bij

in het Bijbelverhaal

...staat **goud** symbool voor wijsheid.

Wie is voor jou een 'wijze'?

i... staat **wierook** symbool voor hulde. Wie zet jij vandaag in de bloemetjes? Wie is er belangrijk voor jou?

... staat **mirre** symbool voor het goddelijke. Waar zie jij iets van het goddelijke in de wereld?

Ik ga op pelgrimstocht en ik ontdek

Zullen we op weg gaan?

Ben jij ook nieuwsgierig naar waar de ster ons brengen zal?

Kunstenaar Luc Blomme maakte dit schilderij van de Wijzen die 'anders' op weg gaan na hun bezoek aan Jezus in de stal.

Ze kozen ervoor om niet meer terug te keren naar Herodes.



Kies jij soms voor een 'andere' weg?

Kijk jij wel eens anders naar de wereld rondom je door het verhaal / de ontmoeting met iemand anders?

Wat doet jou ver-anderen?