



20 april 2025

Vol(k) van hoop: leven wereldwijd.

Op Pasen klinkt de boodschap dat midden de dood, het leven sterker is. Jezus leeft! En wij mogen dat vieren.

En het gebeurt telkens opnieuw. Wie liefheeft, naaste wordt van armgemaakte en verdrukte mensen, macht uit handen geeft om te luisteren en samen te werken, wie het leven dient, brengt honderdvoudig leven.

'Hij moest uit de doden opstaan.'

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling en zei tot hen: 'Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.' Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Johannes 20, 1-9

-Wat treft je in dit lege grafverhaal?

-Ga jij soms op zoek naar de levende Heer? Kan je daar iets over vertellen?

-De vrouwen getuigen van de verrijzenis. Hoe doe jij dat?

-Herken jij de strijd tussen geloof en ongeloof in je leven?

-Heb je reeds 'leven' midden 'de dood' ervaren?

-Wat betekent 'naar binnen gaan' volgens jou?

Jezus, wie ben Jij toch?

In haar verdriet herkent Maria Je niet.
Maar als Jij haar naam noemt,
breekt het leven en de toekomst weer open.

In hun angst sluiten de apostelen zich op.
Maar als Jij binnenkomt met je sjaloom,
worden ze vervuld van vreugde.

Ontgoocheld geven de twee van Emmaüs het op.
Maar als Jij met hen meegaat en voor hen het brood breekt,
gaat het vuur in hun hart weer branden
en vinden ze de anderen terug.

Jij bent het, Jezus,
verrezen, aanwezig, helemaal.
Onverwacht en altijd anders dan verwacht,
breng Jij leven, vreugde, vrede en geestdrift,
tegen alle dood in, toen én nu.



Welk verband zie je tussen deze afbeeldingen en het evangelie van Pasen?





Stralend van licht

Ik zie hoe heel voorzichtig
de grote handen van de Vader
de windsels wegnemen en de zweetdoek opvouwen.

Alles is licht
en gloeit van liefde en leven.
De Zoon leeft, voorgoed!

De Vader van de eeuwige vreugde
die zijn veelgeliefde Zoon
aan de leerlingen teruggeeft:
Luister naar Hem.

Dit is het eeuwige gebaar van de Vader,
de oneindig barmhartige
die met tederheid
de dode zoon verwelkomt
en hem nieuw leven geeft,
sandalen, een kleed, een ring aan de vinger.

Verrijzenis spreekt over de Vader,
over zijn liefde voor de Zoon
en voor elk mensenkind.

God raakt ook ons aan
om te leven voorbij elke dood
en om leven te geven
in zijn Naam.

Carine Devogelaere

De gruwel van oorlogen
zien we iedere dag op tv.
Onuitwisbare beelden
branden zich op het netvlies.
Wij zien maar begrijpen niet
en staan machteloos aan de zijlijn.

Verraad en arrestatie,
veroordeling en kruisdood.
Verwelkomd als een vredevorst
zou Jezus zijn volk redden.
Verloren hoop, begraven toekomst.
Ontmoedigd keren leerlingen huiswaarts.

En nu? Hoe verder?
Leerlingen zochten Jezus in het graf,
maar hij is niet bij de doden.
Zij zien maar begrijpen niet.

Niet het zien maar het luisteren
zet de leerlingen op weg, brengt inzicht.
De vrouwen herinneren zich Jezus' woorden
dat zijn weg ten leven ook een lijdensweg is.

Vanaf Mozes en de profeten
gaan de Emmaüsgangers
de lange weg van het Woord van de Ene.
Zij herinnerden zich hoe Jezus tot hen sprak
en hoe hij de Schriften voor hen ontsloot.

Hoop en toekomst zal er zijn
voor wie zich verzet tegen onrecht,
wegtrekt uit de wereld van de macht
om een dienaar van leven te worden.

Opstanding in hoop
Het is niet tevergeefs
weet de liefde.

Wees niet bang
fluistert het vertrouwen.
Er is Meer
gelooft de hoop.

Het herbegint
zegt de nieuwe opstanding.

Wie het brood breekt
ontsteekt een vuur van liefde,
een ontembaar engagement.

Wie het brood breekt
overschrijdt elke grens,
vindt en ontmoet de ander,
verbindt alle mensen op aarde
tot één wereldgemeenschap.

Jezus ging niet de weg
van geboorte naar dood,
de cirkel van het leven.
Jezus ging de weg omgekeerd,
van dood naar leven:
opstaan uit de dood,
opstaan ten leven,
steeds opnieuw.

Daarom vonden de leerlingen
Jezus niet in het graf bij de doden.
Hij is opgestaan!
Hij leeft!

Hij gaat ons voor
op de weg die wij te gaan hebben,
een weg van dood naar leven.

In de campagne van dit jaar
kunnen wij met Broederlijk Delen zeggen:
geen pesticiden voor Europese burgers,
dan ook geen pesticiden voor boeren in het Globale
Zuiden.
Leven voor alle mensen wereldwijd!
Zalig Pasen!

Pasen, zo zegt het geloof,
is aanvoelen dat iets zinvol is
ongeacht de afloop en het resultaat ervan.

Pasen is erop vertrouwen
dat Hij met ons meegaat,
een nieuwe, andere toekomst tegemoet.

Pasen is het feest van de grote hoop!
<https://clemenspoort.be/maak-ons-hart-ontvankelijk-2/>

beluister én kijk: HALLELUIA

Een pelgrim zoekt zich
altijd opnieuw hoopvol
een weg waarlangs het leven
de moeite waard kan zijn.

In dat zoeken en op die weg
is Gods Zoon
als pelgrim naar Jeruzalem,
ons voorgegaan.

Op die weg neemt Hij ons
als Verrezen Heer
mee naar de stad Emmaüs
en opent er ons
de ogen in geloof.

Mag Zijn weg
steeds meer de onze worden.

In ons pelgrimeren naar transitie:

- van polarisering naar verbinding,
- van wij/zij naar ons,
- van discussie naar dialoog.

Het zal onze intocht zijn als Paasmens
in een hernieuwde manier

- van denken en handelen,
- van zijn en doen,
- van vernieuwd leven.

Mag het Licht van Pasen
als dé voetlamp zijn
voor ons pelgrimspad ...

Zalig Pasen!
Rik Depré



Leeftocht april 2025

Op Pasen hernieuwt een christen zijn geloof.

Medemens,
geloof jij in God,
niet zichtbaar,
niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens?

Geloof jij in Jezus
omdat Hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij
doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg en Waarheid en Leven is?

Geloof jij in de Geest
bron van hoop en toekomst
voor elke mens,
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven?

Geloof jij in de verrijzenis
van elke mens?
Geloof jij dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde
die sterker is dan de dood?

Geloof jij in de kracht
van de christelijke gemeenschappen
die mensen bemoedigt en ondersteunt
om samen de weg
tot licht en leven te gaan
in gerechtigheid en vrede?

Als je
onderweg kunt blijven,
ligt in elke val
het opstaan al besloten

T. Quartier

Op paasmorgen gaat Maria Magdalena met al haar verdriet naar het graf waar ze de dode Jezus hadden opgebaard. Opeens hoort ze haar naam: Maria! Ze keert zich om, ze keert zich weg van haar verdriet en herkent de stem. Rabboeni (wat betekent: Heer), zegt ze!

Soms kennen ook wij in ons leven verdriet, ontgoocheling, pijn. We staren er ons vaak op vast. Tot we onze naam horen, geroepen worden door een vriend, een naaste die bij ons komt staan en ons opnieuw naar de kant van het leven doet kijken. Soms zijn we zelf voor anderen die stem...

Zo gebeurt Pasen telkens opnieuw!

Maar het gaat niet altijd vanzelf. Als we Jezus in ons hart toelaten, krijgen we inzicht én uitzicht, licht én vertrouwen. Want ook dat is Pasen: ontdekken dat God in ons hart wil wonen.

HOREN - ZIEN - SPREKEN

Drie jaar waren ze samen op stap geweest.
Ze hadden gehoord hoe Hij mensen aansprak
en gezien hoe Hij mensen aanraakte.
Zwijgend waren ze Hem blijven volgen.

Nu, reeds drie dagen
hoorden ze niets meer van Hem
zagen ze Hem niet meer
en hun zwijgen begon te wegen.

Toen voelden ze ...
Wij moeten nu laten horen
wat Hij ons heeft laten horen!
Wij moeten nu laten zien
wat Hij ons heeft laten zien!
Wij moeten nu spreken
zodat Hij verder leeft!

HOREN - ZIEN - SPREKEN

Toon Vandeputte

Hoe kan het Pasen worden?

Goede Vrijdag is nog niet voorbij,
de laatste bomauto nog niet ontploft.
Hoeveel staties telt onze kruisweg?

De wonden liggen nog open en bloot:
de kraters en de uitgebrande resten,
de verminkte doden,
gestolde etter op het weke vlees van de aarde.
Het verdriet is zonder einde.

Goede Vrijdag is nog niet voorbij.
De ontredde, de angst om de waanzin,
om wat de ene mens de andere aandoet.
Dat is onze duisternis.

Hoe kan het Pasen worden?
Als ons van alle zijden wordt ingefluisterd:
God is dood.
Zijn getrouwen zijn gevlucht of uitgeblust.
Zijn huis staat leeg of wordt verkocht.

Het was niet anders in de dagen van Pilatus.
In ontredde en grote vrees
kwamen zij de tuin binnen.
Alleen de geuren van de balsem,
de bloeiende amandelboom
en het kwetteren van de vogels
Vertelden van de lente.
Maar in hun hart was het nog donker.

Pasen is begonnen met ongeloof.
'Zij konden het niet geloven...'
De doeken lagen netjes opgeplooid
als om te zeggen:
die heb ik niet meer nodig.
Nu mag ik vrij en anders leven.
Nu mag ik God smaken als mijn eigen levensdrift.
Nu ben ik geworden wie ik in wezen was.
Gods teergeliefde.

Pasen begint met ongeloof, ook vandaag.
Wij kunnen niet geloven
dat deze wereld ooit een veilig huis kan worden
waar geen mens door een regime wordt verdrukt,
waar de creativiteit het wint op de vernietiging.
Wij kunnen niet geloven
dat op een zondagmorgen
God, levend,
als een gast aan onze tafel zit
en mee ons brood breekt
om het te delen met de hele wereld.

Onze Pasen begint met ongeloof,
niet met zekerheid.
We krijgen slechts een teken
- als die opgeplooidoede doeken in het graf -
een teken en een woord.
Pasen begint met een nabijheid
die we nog niet kunnen duiden,
we zien nog niet dat Hij het is,
en dat we weer naar Galilea mogen gaan,
weg uit de stad,
weg uit de concentratie van macht en kapitaal,
terug naar het prille begin
en de verrassing van een blijde boodschap.

Pasen is een voorgevoel,
een stil vermoeden
dat de lente slechts omlijsting is
van die andere Geestkracht
die ons oproept om mee te bouwen
aan de grote Lente,
die andere warmte tussen mensen.
Uit Verhulst, M., & Van Herreweghen, A. (2007).
Op de golfslag van de geest. Antwerpen | Halewijn.

*Met Pasen staan we op,
volgen we een spoor van hoop,
groeien we door in een vermogen
van nieuw verzezen kracht,
eeuwige Kracht.*

*Met Pasen staan we op,
volgen we een spoor van geloof,
groeien we door in een vertrouwen
van diep verbonden licht,
eeuwig Licht.*

*Met Pasen staan we op,
volgen we een spoor van liefde,
groeien we door in een verlangen
van echt vreugdevol leven,
eeuwig Leven.*

Met Pasen staan we op!