

Jaarthema 2021-2022: De kracht van verbinden

Een pedagogie van de hoop is fundament en bindmiddel voor een waarachtige katholieke dialoogschool. Ze is gericht op een brede en diepe vorming van de mens in al zijn facetten.

Acht wegwijzers geven richting, naar Jezus' voorbeeld: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de inspiratie van je eigen school.

Ze helpen je om onderweg vreugde te vinden en de kracht van verbinden indringend te ervaren.

Van maand tot maand levert Leeftocht je proviand voor onderweg.

“Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken ... Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan losse takken kunnen geen druiven groeien. Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen.’”

Jo 15,1-5 passim - Bijbel in Gewone Taal

In beeld



Van maand tot maand

Verbondenheid is een kracht die je als mens rijker maakt. Levenslang blijf je hunkeren naar verbondenheid: met medemensen, de kosmos en de natuur, met het Mysterie dat je overstijgt. Je wordt diep vanbinnen uitgenodigd om erin te groeien, met vallen en opstaan. Leeftocht neemt in deze jaargang de kracht van verbinden onder de loep, elke maand een ander aspect.

Start	de kracht van verbinden
september	verbonden met velen
oktober	liefdevol verbonden
november	verbonden met de aarde
december	verbonden met het Licht
januari	uitgenodigd om te verbinden
februari	verbonden zijn
maart	wereldwijd verbonden
april	opnieuw verbinden
mei	in woord en daad verbinden
juni	gisteren en morgen verbinden