



16 - 22 maart 2025

Vol(k) van hoop: toekomst in zicht.

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Abraham God als een beschermend schild ervaart. Hij stelt zijn zekerheid in diegene die de belofte heeft uitgesproken. De veelheid van sterren - 'tel de sterren' – zijn voor hem een teken van Gods kracht.

Het evangelie plaatst Jezus in dialoog met Mozes en Elia. Ze praten met elkaar over zijn uittocht. Even valt er licht op de berg, over de uittocht die Jezus gaan moet. In gebed zet Jezus zich in het spoor van de profeten, die niet terugtrokken als het moeilijk werd.

### Jezus ontmoet Mozes en Elia op de berg om te herinneren wat was en zicht te krijgen op wat komt.

In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus: "Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia." Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: "Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem." Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.

Lucas 9, 28b-36

-Wat treft je in dit verhaal?

-Wie of wat heeft je deze week wakker geschud? (Iets wat je zag, hoorde, las, meemaakte, ...)

-Wat neem je mee de berg op?

-Wat betekent bidden in je leven?

-Heb je ooit iets van God mogen ervaren? Wil je dat even delen?

-Petrus ervaart iets moois, goeds en schoons boven op de berg. Wat mocht hij volgens jou ervaren?

-Wat betekenen voor jou Gods woorden: "Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene"?

-“Luister naar Hem.” Wat heeft Jezus jou/ons te zeggen?

-Hoe probeer jij God 'mee te pakken', de berg af, in je dagelijks leven?

Jezus,  
wie was Jij toch?

Jouw naaste vrienden  
waren ervan overtuigd  
dat Jij de Messias was,  
de held die door God gestuurd was  
om zijn rijk hier op aarde te stichten.

Ze dachten dat Je de macht zou grijpen.  
Maar Jij maakte de droom van God waar:  
Je leefde helemaal in dienst van de mens  
die aan de kant geschoven werd.

En ik?

Beluister het lied van Bart Peeters: 'Voor de zon weer opkomt'

"We leken verloren, de kansen heel klein, voor de zon opkomt durft de nacht donker te zijn ..."



Welk verband zie je tussen deze afbeeldingen en het evangelie van de tweede zondag van de veertigdagentijd?





Welk verband zie je tussen deze afbeeldingen en het evangelie van de tweede zondag van de veertigdagentijd?



Geloof vraagt een grote dosis vertrouwen.  
Doe het maar eens ... zoals Abraham destijds:  
op weg gaan ... als je nog geen resultaten ziet;  
als je weet dat er nog hindernissen zullen komen.

Doe het maar in onze tijd van 'jachtige impasse':  
alles gaat snel, moet steeds nieuw zijn,  
hip klinken en een kick geven.  
En tegelijk voelen we stilstand:  
we botsen op een snel aanwassende klimaatcrisis  
en een toenemende kloof  
tussen superrijk en generatiearm.  
Een stijgend aantal mensen  
geraakt niet vooruit door depressie of burn-out.

Groot vertrouwen is nodig. En hoop.  
Typisch aan hopen is  
dat een resultaat nooit is gegarandeerd.  
Maar toch houdt hoop ons gaande  
als we die concreet maken,  
zoals Augustinus ons meegaf:

*De hoop heeft twee dochters: de Woede en de Moed.  
De woede is nodig om het onrecht aan te klagen  
en de moed om het onrecht te veranderen.*

Net als voor Abraham, destijds,  
is dit vandaag voor ons een bevrijdende boodschap:  
als je maar op uittocht gaat, én onrecht achterlaat,  
dan komt een beloofd land in zicht;  
alles komt goed ...

*Zo geraken we vol van hoop,  
zo worden we volk van hoop.*

16 maart 2025

-Dag van de zorg

19 maart 2025

-Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

20 & 21 maart 2025

-ZOROASTRISME | BAHAI . Naw-Ruz en Jamshidi Noruz . Nieuwjaarsfeest. De Baha'i nemen op een bijzondere dag duurzame initiatieven ten bate van de mensheid. Zoroastriërs en, meer algemeen, vele Iraniërs dekken op deze dag een tafel met symbolische kruiden en een goudvis.

21 maart 2025

-Internationale dag voor de uitbanning van raciale discriminatie. Op deze dag wordt het bloedbad van Sharpsville herdacht. In 1960 opende de Zuid-Afrikaanse politie het vuur op vredevolle demonstranten.  
-Werelddownsyndroomdag  
-Wereldpoëziedag

22 maart

-Wereldwaterdag

## VERDIEPING BIJ DE SCHRIFLEZINGEN VAN DE TWEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

### Toekomst in zicht.

'Kijk naar de hemel en tel de sterren, als je kan' (Genesis 15, 5).

Zonder vooruitzicht komt de twijfel over alles waar je aan vasthoudt. Dat overkwam Abram in die donkere nacht: geen eigen land om zich te vestigen, geen kind als erfgenaam. Maar dan is er die Stem in je binnenste: 'Kijk omhoog ... een donkere hemel vol met sterren. Kan je ze tellen?' Je krijgt er geen antwoord mee op je vragen, geen garantie voor wat komen gaat, alleen ... verwondering. Hoe groots is dit heelal en de scheppende kracht erachter? Mag ik daarop vertrouwen?

Ook vandaag stapelt het negatieve zich op: de machtigen in de wereld lopen over kleine mensen heen, waardevolle dingen krijgen geen kans. Welke toekomst wacht ons? Dat het goede terrein zal winnen, valt niet te bewijzen. Je kan alleen vertrouwen op de enorme kracht die schuilt in ieder van ons, die elke dag aanzet om toch maar verder te doen. 'Abram vertrouwde op de Ene en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.'

'Terwijl Jezus in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit' (Lucas 9, 29). Je hebt momenten nodig waarin je opgetild wordt boven het alledaagse. Zoals die bergervaring waarbij Jezus in het volle licht kwam. Hij wist maar al te goed welke moeilijke weg hij te gaan had, botste op weerstand die elke dag groter werd. Daarom ging hij met drie van zijn leerlingen de berg op, zocht de ruimte op waar hij met de Ene verbonden was en in gesprek ging met zijn voorgangers, Mozes en Elia. Zij wisten alles van de uittocht van een volk uit slavernij naar een nieuwe toekomst. Even het volle licht! Maar dit heldere moment mag je niet vasthouden. 'Nee, Petrus, we gaan hier geen tenten bouwen!' Terug naar beneden, de harde realiteit in.

Jan De Roeck en Jef Wauters – veertigdagenkalender Broederlijk Delen