

### 3. WERKWINKEL: EEN HART VOOR DIALOOG IN EEN LEVENSBESCHOUWELIJKE DIVERSE CONTEXT OP SCHOOL

#### ➤ VOORMIDDAG

#### Ilse Selderslaghs

#### Doelgroep: zorgleerkrachten en directies

Gastvrijheid is een funderend principe van onze katholieke dialoogschool. Gastvrijheid toont zich het sterkst in de ontmoeting met de ander, met degenen die anders denken en leven. Maar hoe doe je dat in de praktijk? In dialoog gaan is niet altijd even makkelijk! We komen voor situaties te staan waarin we worden uitgedaagd om vanuit onze eigen identiteit en met respect voor de ander zijn identiteit, een passend antwoord te bieden. Een kleuter zegt: “Wie geen moslim is mag niet meespelen”. Een meisje van het 6<sup>de</sup> leerjaar wil alleen mee gaan zwemmen als ze een zwem-hijab mag dragen. Hoe reageren we daar best op? We brengen een aantal relevante kaders aan om vanuit onze professionele identiteit hiernaar te kijken en aan de hand van enkele casussen leren we onderscheid te maken tussen de verschillende situaties. We gaan aan de slag met de dialoogcirkel om de meer complexe vragen te bekijken.