

niewsbrief
**voeding voor jouw
katholieke dialoogschool**



In het meinumner van Leeftocht lezen we over de interpretatie die Carl Snoecx geeft aan het verhaal van de toren van Babel. Het is een pleidooi voor dialoog **dankzij** verschil in de plaats van dialoog ondanks verschil. Daarmee lijkt het verhaal uit het Oude Testament vooruit te blikken op Pinksteren. Dan ontvlamt de hoop op een wereld zoals God die droomt, 'een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen'. Scholen kunnen hiervan een voorafspiegeling proberen te zijn.

Leeftocht 2024-2025

Volgend schooljaar bestaat Leeftocht 40 jaar en dat laten we niet zomaar voorbij gaan. Ontdek het nieuwe logo, de nieuwe vormgeving en de nieuwe rubrieken op onze online lanceersessie. Uiteraard presenteren we ook het nieuwe jaarthema '**Als pelgrims onderweg**' zodat je als school voor kan bereiden op het komend schooljaar. We organiseren deze lanceersessie samen met de regio Oost-Vlaanderen, maar iedereen is uiteraard welkom.

Benieuwd? Welkom op onze online lanceersessie op dinsdag 28 mei om 19u. De inschrijvingslink hiervoor komt op 16 mei in de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs van 16 mei. Je kan hem aanvragen via onderstaande mail-adressen.

Project dialoog, kunst van verbinding

Brusselse en Vlaamse jongeren gaan in dialoog met kunst en met elkaar. Ze worden ze uitgenodigd om met kunst na te denken over hun eigen levensvisie en om deze te laten schuren of resoneren met de levensvisie van leeftijdsgenoten. Ze ontmoeten elkaar hiertoe in de Basiliek van Koekelberg en werken samen aan een toonmoment dat uitdrukking geeft aan hun opgedane ervaringen. Voor de begeleiding staan professionals klaar van de vzw Axcent, de vzw Lasso en van de onderzoeksgroep ExploRatio (Odisee) alsook kunstenaars Maria Kley en Denys Shantar. We werken ook nauw samen met de verantwoordelijken van het MMRK en van de Basiliek van Koekelberg.

Dit project wordt gefinancierd met de subsidielijn 'Polsslag Brussel' en de doelstellingen sluiten nauw aan bij de doelstellingen van de ILC's. Daarom is het vooral (maar niet uitsluitend) interessant voor godsdienstleerkrachten en hun directie.

Wij willen u graag verder informeren over hoe het project intussen vorm heeft gekregen en we willen uw school uitnodigen om er ook effectief aan deel te nemen.

Via [deze teams-link](#) komt u op de **infosessie van woensdag 8 mei om 16u.**

U kan ons uiteraard ook bereiken via onderstaande adressen.



Wereldkamp Broederlijk Delen



Klopt je hart voor mondiale rechtvaardigheid?
Ga je graag in gesprek over hoe we de wereld
samen beter kunnen maken? En sta je te
popelen om de handen uit de mouwen te steken?

Dan is het Wereldkamp van Broederlijk Delen een echte aanrader, zowel voor volwassenen, jongeren als kinderen.

Het thema dit jaar is Hack the Future: met welke *hacks* kunnen we de wereld veranderen?

CONTACT

TINE STRUYVE:

tine.struyve@katholiekonderwijs.vlaanderen

0478 33 32 46

KELLY DEBURCHGRAEVE:

kelly.deburghraeve@katholiekonderwijs.vlaanderen

0478 60 97 61

LINKEN

**[HTTPS://WWW.KERKNET.BE/VICARIAAT-ONDERWIJS-
AARTSBISDOM-MECHELEN-BRUSSEL/
ARTIKEL/IDENTITEIT-EN-PASTORAAL-0](https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/identiteit-en-pastoraal-0)**

**[HTTPS://PRO.KATHOLIEKONDERWIJS.VLAANDEREN/
IDENTITEITSONTWIKKELING](https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/identiteitsontwikkeling)**