



## Suggestie van homilie bij de 32<sup>ste</sup> zondag van het jaar : Mc 25,1-13

Het lijkt zo eenvoudig, de passage van het evangelie die zonet werd voorgelezen. Je moet maar slim zijn en op voorhand goed nadenken, en dan bereik je je doel. Tegelijk lijkt deze passage in te gaan tegen de kernboodschap van het evangelie zelf, want wat moeten we denken van de houding van de slimmen om hun olie *niet* te willen delen met de dommen – dat is toch tegen de naastenliefde?

Misschien moeten we de zaak eens anders bekijken. Wie naar de mis gaat, die let op enkele zaken: heb ik kleren aan die gezien mogen worden, zie ik er verzorgd uit, ben ik op tijd, heb ik wat kleingeld mee om in de schaal te gooien? Wat dat laatste betreft: er is niemand die zal zeggen dat wat je in de schaal gooit te weinig zal zijn, zo beleefd zijn we wel. Maar stel nu eens dat die kleine bijdrage in de schaal onze olie is van het verhaal. Zijn wij dan de dommen of de slimmen?

Ik laat de vraag open en ga ze dus niet beantwoorden. Het lijkt immers een delicate vraag: ze raakt aan wat ik wil geven, en dan wil ieder van ons dat ze niet op onze handen zitten te kijken. Maar daar gaat het evangelieverhaal niet over, want zowel de dommen als de slimmen hebben olie, net zoals ieder van ons hier wat geld op zak heeft. In het evangelieverhaal wil *iedereen* geven, of men nu dom is of slim. Er is alleen een verschil in het omgaan met de olie. De slimmen hadden nog wat voorraad mee voor het geval dat er te weinig zou zijn, de dommen hadden geen voorraad mee omdat ze geen rekening hielden met het feit dat er gewacht zou moeten worden.

Rond wie draait het verhaal nu eigenlijk – rond de dommen of de slimmen? De verleiding bestaat erin te denken dat de slimmen groot gelijk hadden. Dat is ook zo, maar toch draait het verhaal niet rond hen. Het gaat over degene op wie er gewacht moet worden, de bruidegom, Jezus Christus. Rond hem draait het verhaal. Hij is degene die de boodschap bracht van liefde: liefde voor God en liefde voor iedere naaste. Door die liefde kunnen we meebouwen aan het koninkrijk der hemelen, het rijk Gods, dat op die manier reeds op aarde een gestalte kan krijgen.

Maar laat ons terugkeren naar het onderscheid tussen dom en slim. Dat onderscheid doet denken aan een school. Wie de leerstof niet kent, die noemen we dom, en wie die heel goed kent, die noemen we slim. Maar op

---

wie wachten ze, wie willen ze verwelkomen? Daarover zegt Jezus: 'Word als kinderen'. Het gaat niet over leerstof maar over vertrouwen, en wie men vertrouwt, daarvan wil men zaken aannemen en aanleren. Kinderen hebben de gave van het vertrouwen en hebben ons op dat vlak veel te zeggen, zeker in het buitengewoon onderwijs, waar de puurheid van leerlingen en hun vertrouwen wellicht het grootst zijn. Kinderen en jongeren die in het buitengewoon onderwijs schoollopen, tonen ons niet wie dom of slim is, maar wie te vertrouwen is en wie vertrouwen heeft. Hun leefwereld, gekenmerkt door beperktheden én bijzondere talenten, toont het best wie Jezus als leermeester in essentie is: iemand die te vertrouwen is, naar wie men kan luisteren, degene die de ware boodschap van het leven heeft, namelijk die van liefde. Wie die boodschap beleeft en nastreeft, behoort tot de slimmen en komt nooit olie tekort.

En daar stopt de vergelijking met geld. Want de ware olie haalt men bij Jezus Christus, maar voor het geld moet men terecht bij de overheid. Die geeft veel, maar niet alles. Vandaar dat elk jaar in november tijdens een eucharistieviering in het hele bisdom een omhaling gebeurt voor onze leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Mogen zij wat van uw voorraad alstublieft, opdat eens iets extra aangekocht kan worden dat voor hen zo nodig is om van het leren ook af en toe een feest te maken. En al hebben we dat kleingeld gereed zitten in onze zak, zoals de slimmen in het evangelie, misschien graven we nog even dieper zodat we het iets meer mogen voelen dat we hen steunen en liefhebben.

Alvast veel dank voor eender welke bijdrage u geeft – ze komt integraal ten goede aan het buitengewoon onderwijs !