

God komt
- anders dan verwacht -
echter precies
zoals we Hem nodig hebben:
met VREDE ...



Engelen melden het!
Niet binnen in paleizen,
maar boven deze wereld
vol geweld, vol onrust, vol vragen.
"Vrede op aarde,
voor alle mensen van goede wil."

God komt anders thuis.
Niet met wapens,
maar met open, ontwapenende handen.

Midden deze wereld
reikt God ons in het Jezuskind
'de vrede' aan,
die ons kan redden.

Laten we toe
dat de engelen zingen?
Zijn wij die mensen
van goede wil?

Welkom thuis, God
- anders dan verwacht -
maar precies
zoals we U nodig hebben.

Rik Depré, advent 2025, week 4