



23 – 29 maart 2025

Vol(k) van hoop: nieuwe kansen scheppen, iedere generatie opnieuw.

Op de derde zondag van de veertigdagentijd leren we Gods naam kennen. 'Ik zal er zijn' is een belofte die hoop geeft en toekomst opent. Een stem die ons oproept tot verzet tegen onrecht. Niet éénmaal, maar iedere tijd opnieuw.

Het verhaal van de vijgenboom (Jeruzalem) in de wijngaard (Israël) toont ons dat God niet zonder mensen kan. De vijgenboom die geen vruchten meer draagt, staat voor het leven dat bedreigd is. Iedereen, het volk en zijn politieke leiders, moet hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen, mag zijn schuld niet afwentelen. 'Ik zal er zijn' daagt ons uit steeds nieuwe kansen te creëren.

### De vijgenboom krijgt uitstel; een zorgzame hovenier weet wat hem te doen staat.

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs, van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren vermengd had. Daarop zei Jezus: "Denkt ge, dat onder alle Galileeërs alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. Of die achttien die gedood werden doordat de toren bij de Silóam op hen viel: denkt ge dat die alleen schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij niet tot bekering komt zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen." Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: "Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond; hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken maar ik vind er geen. Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken."

Lucas 13, 1-9

-Wat treft je in dit verhaal?

- Hoe zou jij tot God spreken als de Siloamtoren in jouw buurt zou instorten?
- Met welke mensen voel jij je zeer verbonden in hun lijden?
- Wat doet de oproep tot bekering van Jezus met je?
- Wat spreekt je aan in het optreden van de wijngaardenier?
- Kijk jij hoopvol naar de toekomst? Wat denk je dan?
- Wat wil God ons/jou zeggen in dit verhaal.
- Wat denk je van de uitspraak: "Zonder God geen leven"?

Jezus, wie was Jij toch?

Hoe kon Jij zo onophoudelijk geduldig zijn?

Hoe kon Jij het blijvend opnemen voor wie onder de maat bleef?

Hoe kon Jij toch hoopvol blijven zijn waar anderen alleen ontgoocheling uitdrukten?

Doet het je pijn als mensen niet meer geloven in de kracht van het leven?

Leer ook mij te zijn zoals Jij: hoopvol, geduldig en met een niet aflatende zorg blijvend liefdevol én opstandig opkomen voor de minste.

Zo zal ik vrucht dragen ten dienste van de ander, Jou achterna.



Welk verband zie je tussen deze afbeeldingen en het evangelie van de derde zondag van de veertigdagentijd?





[Om te beluisteren bij het evangelie van deze zondag](#) – uit psalm 130 - Arvo Pärt - De Profundis

*"Als U al onze slechte daden ziet, Heer, wie kan dan blijven bestaan?  
Maar U vergeeft ons. Daarom hebben we diep ontzag voor U."*

## VERDIEPING BIJ DE SCHRIFTLIZINGEN VAN DE DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

### Een uitdaging voor iedere generatie

Bij hun jawoord zeggen twee mensen tot elkaar: 'Ik zal er zijn voor jou in goede en kwade dagen.' Deze wederzijdse belofte geeft vertrouwen in het leven. Wat er ook gebeurt, zelfs in de moeilijkste momenten zal ik er niet alleen voor staan. Er is altijd iemand tot steun.

Zo laat de Ene zich aan Mozes kennen. 'Ik zal er zijn.' Een belofte die hoop geeft, toekomst opent. Maar de Ene kan niet zonder mensen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Hij roept ons op tot verzet tegen onrecht en zendt ons naar het centrum van de macht. Geen gemakkelijke opdracht. Zelfs Mozes huivert.

Wij confronteren de machtige met de gevolgen van zijn daden. Wij houden hem een spiegel van gerechtigheid voor. Dat deed Mozes bij de farao: 'Laat mijn volk gaan!' Het is een nooit eindigende opdracht. Iedere generatie staat voor deze uitdaging. Dit jaar klaagt Broederlijk Delen de hypocrisie van Europa aan. Terwijl Europa de gezondheid van zijn burgers beschermt, dumpt het de pesticiden die het zelf verbiedt in het Globale Zuiden. Ook daar hebben mensen recht op een gezond leven.

Hoe gaan we om met macht? Dat is de hamvraag. Wij leven in een systeem waarin het parlement de macht controleert. Jezus maakte een radicale keuze. Hij deed afstand van de macht en werd dienaar van het leven. In zijn voetspoor zien wij het gewelddoos verzet van Gandhi of Martin Luther King.

Het machtsevenwicht in de wereld is verbroken. Nieuwe machten verschijnen aan het firmament. Het geweld, de conflicten en de oorlogen nemen toe. De weg naar vrede en gerechtigheid is lang. Deze vraagt een totale ommekeer, een verandering in denken en doen, zowel van het volk als van zijn politieke leiders. De wijngaardenier vraagt een extra jaar. Misschien zal de vijgenboom dan vrucht dragen.

Jan De Roeck en Jef Wauters – veertigdagenkalender Broederlijk Delen

Op 25 maart 2025, is het 45 jaar geleden dat bisschop Oscar Romero werd vermoord.  
Door het onderdrukte volk in de ogen te kijken, maakte hij zelf een grote ommekeer door.  
De titel van deze tekst 'Romero' kan vlekkeloos ingewisseld worden met 'Jezus'  
en klinkt dan als een voorbode op een paastekst.

Hij werd vermoord  
maar is niet dood.  
Een levende is hij geworden  
en altijd spreekt hij voort  
als een gevaarlijke herinnering  
en als een vraag:  
"En jij, wat heb je  
voor de minste medemens gedaan?"

Een stem is hij  
die roept  
om door te gaan met lange adem;  
om kerk te zijn,  
geworteld in het leven van de mensen  
en verbonden met de minsten;  
en te weten dat Gods stem te horen is  
in mensen zonder stem;  
om te zien waar mensen onrecht wordt gedaan  
en te voorzien ...  
de leugens van de machtigen.

Hij werd vermoord  
maar is niet dood.  
Hij roept nog steeds  
"Gij zult niet doden!"  
en zet zich aan de kant van de armen  
en zingt een lied van hoop  
op elke plek waar mensen het opnemen voor elkaar  
en openbloeien tot solidariteit.  
*(Romero van Carlos Desoete)*

23 maart 2025  
-Wereldmeteorologiedag

24 maart 2025  
-Wereldtuberculosedag

24-28 maart 2025  
-Week van het geld

25 maart 2025  
-Hoogfeest van de aankondiging van de Heer, Maria Boodschap

26 maart 2025  
-ISLAM . LAILAT AL-QADR  
Dit is voor moslims een 'Waardevolle nacht', een paar dagen voor het einde van de ramadanmaand.  
Tijdens deze nacht herdenken moslims dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg.