

## Verrassend vreugdevol

Kinderen en jongeren volop kansen geven om zich te vormen, daar is het je om te doen als onderwijzers. Daarom gaat het voor jullie samen als katholieke dialogeschool. Inspiratie daarvoor vinden jullie bij Jezus van Nazaret en de christelijke geloofstraditie. Ze vertolken een pedagogie van de hoop. Ze geven richting aan het vormingsproces met wegwijzers als duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte rechtvaardigheid uniciteit in verbondenheid en verbeelding.

Zo wordt een katholieke dialogeschool een oefenplaats voor het volle mens- en medemens-zijn. Die weg opgaan is verrassend vreugdevol. De vreugde toont zich in een waaier aan verschijningsvormen, zo kleurrijk als een regenboog. Leeftocht zoekt dit schooljaar naar vindplaatsen van vreugde en reikt ze ons aan als proviand voor onderweg.

*Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft, maar er één kwijtraakt. Dan gaat ze die toch zoeken? Ze doet een lamp aan en veegt haar huis totdat ze de munt vindt. En als ze hem gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en de burens. En ze zegt: 'Laten we feestvieren! Want ik was mijn zilveren munt kwijt, maar ik heb hem gevonden.'* (Lc 15,8-9 - Bijbel in gewone taal)

## In beeld



## Van maand tot maand

maand	bron van vreugde	kleurenpalet
start	inleiding	alle kleuren
september	samen dromen en werken	indigo
oktober	zingeving en spiritualiteit beleven	blauw
november	graag zien en gezien worden	rood
december	het onverwachte verwelkomen	zilver
januari	vieren	geel
februari	spelen	groen
maart	experimenteren	violet
april	delen	zwart-wit
mei	genieten	goud
juni	danken en dankbaar zijn	oranje