

Recht op onderwijs

Elke persoon heeft recht op onderwijs. Niemand zal dit ontkennen. Toch twijfelt men nog vaak wanneer men het heeft over het recht op onderwijs aan kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Katholiek onderwijs Vlaanderen aarzelt niet: elke persoon, ongeacht de ernst van zijn/haar beperking, moet toegang hebben tot kwaliteitsvol en doelgericht onderwijs. Ontwikkeling is inherent verbonden aan het menszijn en het is een opdracht om vanuit onderwijs in te zetten op stimulatie en ontwikkeling van kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen.

Diverse internationale verdragen en verklaringen onderschrijven het recht op onderwijs voor elk individu: Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de Verklaring van Salamanca van de Unesco en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Er wordt nergens uitspraak gedaan over de plaats waar onderwijs geboden wordt: thuis, in een voorziening, in het gewone of in het buitengewone onderwijs. **Deelnemen aan onderwijs is een recht van ieder individu.**

Een onderwijsaanbod voor kinderen en jongeren met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) vraagt naast warme zorg een volledig geïndividualiseerd programma op maat van de betrokken persoon en zijn/haar context.