

Gebedsviering 'JA, ik ga mee op weg!' - Advent

Inhoud

Inleidend woord

Suggesties decor - doe moment vooraf

Suggesties muziek

1 Openen-Welkom

1.1 Lied

1.2 Welkom en kruisteken

1.3 Duiding van het thema

1.3.1. Wij zeggen 'JA' en gaan mee op weg

1.3.2. Wij zeggen 'JA' en gaan samen op tocht naar Kerstmis

1.3.3. Sam vult zijn rugzak

1.3.4. Volg de wegwijzers in de advent

1.3.5. Het verhaal van de herders op weg naar de stal

1.3.6. Lichtritius

1.4 Symbool

1.4.1. Wegwijzers in de advent -onderbouw

1.4.2. Wegwijzers in de advent - bovenbouw

1.5 Moment van bidden

2 Luisteren

2.1 Bijbelverhaal

2.2 Duiding

2.3 Lied

3 Bidden vanuit verbondenheid

3.1 Voorbeden

3.1.1. Wegwijzers in de advent 1

3.1.2. Wegwijzers in de advent 2

3.1.3. In het spoor van de herders

3.1.4. De advent geef ons kansen

3.2 Onze Vader

4 Zenden

4.1 Afsluitend gebed

4.2 Vredeswens

4.3 Zegenwens en zending

4.4 Lied

5 Mogelijke liedjes

JA, IK GA MEE OP WEG!

PLUKBUNDEL GEBEDSVIERING ADVENT

Inleidend woord

Een adventsviering voor kinderen met als thema ‘ja zeggen’ en ‘onderweg zijn’ kan een mooie manier zijn om de tocht van Jozef en Maria, de herders en de wijzen te koppelen aan het idee dat christenen op weg zijn naar iets moois tijdens de adventstijd. Hieronder een ‘plukbundel’ met suggesties voor een viering met bezinnende, verhalende, muzische en interactieve elementen.

We voegen ook een suggestie toe voor *een kerstspel met als thema onderweg zijn*. Het kan een mooie manier zijn om de tocht van Jozef en Maria, de herders en de wijzen te koppelen aan het idee dat we allemaal op weg zijn naar iets moois tijdens de adventstijd. Je kan het kerstverhaal laten spelen door 5 groepen van kinderen. Voorzie hiervoor een grote ruimte. Zorg dat de 5 groepen vanuit een verschillende hoek, langs een andere weg naar het midden komen. Centraal in het midden kan je een stal en/of een kribbe plaatsen en een grote ster. Je kan de verschillende wegen naar de stal aanduiden met Sint-Jacobsschelpen, schoenen, voetstappen (karton) of lantaarns. Het verhaal wordt verteld door één of meerdere vertellers. De kinderen beelden het verhaal uit. Voor, tijdens en na het stuk kan je kerstliedjes voorzien. Belangrijk is wel deze uitwerking vooraf te oefenen met de acteurs.

Groep 1: beelden de engelen uit - attriboot witte sjaal of omslagdoek of een witte T-shirt

Groep 2: beelden Maria uit - attriboot blauwe sjaal of omslagdoek of een blauwe T-shirt

Groep 3: beelden Jozef uit - attriboot bruine sjaal of omslagdoek of een bruine T-shirt

Groep 4: beelden de herders uit - attriboot een herdersstaf (pelgrimsstok), een wollen trui

Groep 5: beelden de wijzen uit - attriboot een kroon of glinsterende omslagdoek of een gele T-shirt

Suggesties decor - doe moment vooraf

- Sint-Jacobsschelpen om regelmatig op de weg te leggen.
- Een adventskrans en 4 kaarsen met het woord JA op.
- Vier wegwijzers maken met de woorden ‘JA’, ‘welkom’, ‘vrede’ en ‘hoop’.
- Een rugzak, pelgrimsstaf... zaken die refereren naar het jaarthema. Je kan deze voorzien van kerstversiering.
- Lantaarns maken die gebruikt kunnen worden bij de voorbeden en bij een lichtjeswandeling in de advent.
- Stenen versieren met positieve boodschappen om ergens op hun weg naar school achter te laten. Je kan deze stenen ‘stapstenen’, ‘kleine gelukjes’ of ‘achterlatertjes’ noemen.

Suggesties muziek

Er bestaan heel wat mooie liedjes voor de advents- en de kersttijd.

1. Openen-Welkom

1.1. Lied

Kies voor een passend lied of het themalied om het viermoment te openen. Je kan ook altijd enkele leerlingen en/of leerkrachten laten musiceren.

Lied: Wij zijn samen onderweg - aangepaste versie 'Als pelgrims onderweg'

Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja

Met een rugzak, schelp en staf, alleluja
Stappen we bergop, bergaf, alleluja

Met een traan en met een lach, alleluja
De weg die roept ons dag na dag, alleluja

Pelgrims voor en met elkaar, alleluja
Samen door het heilig jaar, alleluja

De weg die kent geen rang of stand, alleluja
Bij ons geen vreemde langs de kant, alleluja

Met de zon, de maan, de zee, alleluja
Heel de schepping wandelt mee, alleluja

Zo gaan pelgrims hand in hand, alleluja
Samen naar 't beloofde land, alleluja

Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja

1.2. Welkom en kruisteken

Voorganger

Welkom allemaal! We gaan samen op tocht door de advent. Vol verwachting gaan we mee op pad met Maria, de herders en de wijzen. Het wordt ongetwijfeld een boeiende tocht, want onderweg maak je altijd heel wat mee. Zo zullen we bijzondere mensen ontmoeten en speciale tekens zien. Een goede voorbereiding is veel waard. Gelukkig hebben we twee gidsen die met ons mee zullen lopen. Reizen jullie mee? Laten we er samen met hen een fijne tocht van maken. Je mag deze viering starten op jouw manier. Maak je het even stil in jezelf? Of doe je dat met het kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

1.3. Duiding van het thema

1.3.1. Mogelijkheid 1: Wij zeggen 'JA' en gaan mee op weg ...

Leerkracht

Wist je dat we allemaal een beetje zoals pelgrims zijn tijdens de advent? Een pelgrim is iemand die op tocht gaat naar een speciale plaats. In de advent zijn wij ook op tocht, niet naar een verre stad, maar naar het feest van de geboorte van Jezus. De tocht duurt vier weken. Onderweg proberen we ons 'hart' klaar te maken. We doen dat door vriendelijk te zijn voor anderen, te delen met mensen die minder hebben en na te denken over de liefde van God en Jezus voor ons. De tocht zal soms wat moeilijk zijn. We moeten wachten en geduldig zijn, net als een pelgrim die een lange weg moet lopen. Maar we weten dat er iets heel moois op ons wacht, de vreugde van Kerstmis en de geboorte van Jezus. Laten we samen op weg gaan naar het Licht van Kerstmis.

1.3.2. Mogelijkheid 2: Wij zeggen 'JA' en gaan samen op tocht naar Kerstmis

Leerkracht

Stel je voor dat we allemaal samen op tocht gaan. Het is een bijzondere tocht, want we gaan samen op weg naar Kerstmis, het feest van licht, de liefde en de geboorte van Jezus. Maar voordat we vertrekken moeten we onze rugzak maken. Wat nemen we mee?

Pelgrim 1

In onze rugzak stoppen we bijzondere dingen die ons hart vullen. Denk bijvoorbeeld aan *vriendelijkheid*. Als we onderweg iemand tegenkomen die verdrietig is of hulp nodig heeft, kunnen we onze vriendelijkheid uit onze rugzak halen en delen met die persoon. Dat maakt hun dag, en ook die van ons, een beetje mooier.

Pelgrim 2

We stoppen ook *geduld* in onze rugzak. Soms gaat de tocht niet zoals we willen of moeten we langer wachten dan we hadden gehoopt. Dan helpt het om even in onze rugzak te kijken en wat geduld te vinden, zodat we rustig en blij verder kunnen gaan.

Pelgrim 1

En laten we niet vergeten om *vreugde* in te pakken. Onderweg kunnen we zingen, lachen en genieten van de kleine dingen. Door vreugde te delen, maken we de tocht voor iedereen leuker en lichter.

Pelgrim 2

Nu we onze rugzak hebben gevuld zijn we klaar om op weg te gaan. Elke dag komen we een stapje dichterbij Kerstmis. Laten we samen op weg gaan en onze rugzak vol goede dingen gebruiken om de wereld een beetje mooier te maken.

1.3.3. Mogelijkheid 3: Sam vult zijn rugzak

Leerkracht

Sam woonde met zijn ouders, zijn zus Mira en hun hond Puck in een klein, maar gezellig huis. Sam hield van de winter, vooral omdat het betekende dat Kerstmis eraan kwam. Op een avond vertelde zijn moeder hem iets speciaals over de tijd voor Kerstmis, een tijd die 'advent' heet.

Advent is een tijd van voorbereiden, legde zijn moeder uit. 'Het is alsof we op tocht gaan naar Kerstmis, en op die tocht moeten we onze rugzak vullen met dingen die ons helpen om klaar te zijn voor het grote feest, de geboorte van Jezus.'

Sam keek verbaasd. 'Een rugzak vullen? Met wat dan, mam?' vroeg hij nieuwsgierig.

'Niet met gewone spullen,' lachte zijn moeder. 'Maar met dingen die ons hart vullen, zoals liefde, vriendelijkheid, geduld en vreugde. Laten we samen jouw rugzak vullen voor de advent.'

Sam vond het spannend en besloot dat hij elke dag iets in zijn denkbeeldige rugzak zou stoppen.

Op de eerste dag van de advent, toen hij wakker werd, besloot Samen dat hij iets liefs wilde doen. Hij herinnerde zich hoe blij zijn zusje werd als ze samen speelden. Dus, in plaats, van meteen naar zijn speelgoed te rennen, ging hij naar zijn zusje en zei: 'Laten we samen spelen!' Ze lachte en sprong van vreugde. Sam voelde zich blij en dacht: dit is vreugde voor in mijn rugzak.

De volgende dag was het heel koud buiten. Terwijl hij naar school liep, zag hij zijn buurvrouw, mevrouw Janssen, die moeite had met het dragen van haar zware boodschappentas. Sam rende naar haar toe en zei: 'Mag ik u helpen, mevrouw Janssen?' Ze glimlachte dankbaar en samen liepen ze naar huis. Terwijl hij verder liep naar school, voelde Sam zijn rugzak een beetje zwaarder worden van vriendelijkheid.

Toen kwam er een dag waarop het lang duurde voordat de school uit was en Sam werd ongeduldig. Hij wilde snel naar huis om een sneeuwpop te maken. Maar toen herinnerde hij zich zijn rugzak en ademde diep in. Hij wachtte rustig tot de bel ging. 'Geduld' fluisterde hij in zichzelf en hij voelde zijn rugzak weer een beetje voller worden.

Elke dag vond Sam nieuwe manieren om zijn rugzak te vullen. Hij deelde zijn boterhammen met een vriend die zijn lunch vergeten was, hij maakte een tekening voor zijn leraar en hielp zijn vader met het stapelen van hout voor de open haard. Hij merkte dat hoe meer hij zijn rugzak vulde, hoe lichter en blijer hij zich voelde.

Op de laatste dag van de advent vroeg zijn moeder hem: 'Sam, hoe voelt je rugzak nu?'

Sam glimlachte breed: 'Hij is helemaal vol, mam! Met vriendelijkheid, geduld en vreugde. Ik ben klaar voor Kerstmis!'

Op kerstavond toen ze allemaal rond de kerstboom zaten, voelde Sam zich blij omdat hij wist dat zijn hart vol was met alle goede dingen die hij tijdens de advent onderweg had verzameld. Hij beseftte dat de tocht naar Kerstmis net zo belangrijk was als het feest zelf.

En zo vierden Sam en zijn familie een heel speciale Kerstmis, met harten vol liefde en rugzakken vol met alles wat echt belangrijk is.

1.3.4. Mogelijkheid 4: Volg de wegwijzers in de advent

Voorzie wegwijzers met de woorden: JA, warme welkom, vrede, hoop. Je kan dit verhaal laten uitbeelden terwijl het wordt voorgelezen.

Leerkracht

Emma en Boris keken elk jaar uit naar de advent. Deze periode vervulde hen altijd met een gevoel van verwachting en vreugde. Zoals iedere zondag maakten ze een boswandeling. Er hing een geheimzinnige sfeer in de lucht en het was best koud. Plots ontdekten ze een pad dat ze nog nooit eerder hadden gezien. Het was bedekt met zachte sneeuw en langs het pad stonden bijzondere wegwijzers. Ze besloten het pad te volgen, niet wetend welk avontuur hen te wachten stond. Op de eerste wegwijzer die ze tegenkwamen stond het woord 'JA'. 'Wat zou dat betekenen?' vroeg Boris, terwijl hij nieuwsgierig naar de wegwijzer keek. Emma dacht even na en zei: 'Misschien betekent het dat we ons hart open moeten stellen. In de advent zeggen we 'ja' tegen het wonder van Kerstmis, net zoals Maria 'ja' zei toen de engel haar vroeg of ze de moeder van Jezus wilde worden.' Boris knikte. Ze besloten hun tocht met een open hart voort te zetten en 'ja' te zeggen. Onderweg vonden ze een kleine, verwaarloosde spar. 'Ja' laten we deze spar meenemen en versieren voor kerst!' riep Emma enthousiast. Ze pakte de boom en zetten hun tocht voort, terwijl ze nadachten over het belang van 'ja' zeggen tegen liefde en vriendelijkheid. Niet veel later kwamen ze bij de tweede wegwijzer. Deze had de woorden 'warme welkom' erop staan. 'Wat een mooi idee,' zei Emma. 'In deze tijd van het jaar moeten we zorgen dat iedereen zich welkom voelt, vooral degenen die zich misschien alleen voelen. Boris glimlachte: 'Net als de herders die welkom waren bij de stal van Jezus.

Ze gingen verder over het pad. Bij de derde wegwijzer aangekomen, lazen ze het woord 'vrede'. 'Vrede', herhaalde Boris zacht. 'Het is soms moeilijk om echt vrede te vinden, zeker als er zoveel gebeurt in de wereld.' Emma knikte. 'Maar vrede begint in ons hart.' Jezus bracht vrede toen hij geboren werd in die stille nacht.' Ze besloten om een moment stil te zijn en na te denken over wat vrede voor hen betekende. Ze luisterden naar de zachte wind die door de bomen blies en naar de rust die het bos hen gaf. Ze voelden dat de echte vrede niet alleen in de wereld buiten hen zat, maar vooral in hun eigen hart. Met die gedachte gingen ze verder, wetend dat vrede iets is wat ze aan anderen konden geven door geduldig en vriendelijk te zijn.

De laatste wegwijzer was de weg van 'hoop'. 'Hoop is wat ons door moeilijke tijden heen helpt,' zei Emma, terwijl ze naar de wegwijzer keek. 'Het herinnert ons eraan dat er altijd iets goeds kan gebeuren, zelfs al het donker lijkt.' Boris glimlachte: 'Ja, net als de ster die de wijzen naar de stal leidde. Ze hielden hoop, zelfs al was hun tocht lang.'

Terwijl ze verder liepen, begon het zachtjes te sneeuwen, maar in plaats van bang te zijn dat ze hun weg zouden verliezen, hielden ze hoop in hun hart. Ze wisten dat het licht van Kerstmis hen altijd zou leiden, net zoals de ster de weg wees naar de stal.

En zo kwamen ze uiteindelijk thuis, waar hun familie hen opwachtte. Ze zetten de spar in hun woonkamer en versierden hem samen. Ze namen ook de vier wegwijzers en plaatsten deze bij de boom. Terwijl de advent voortging, wisten Emma en Boris dat ze iets bijzonders hadden geleerd. Ze hadden niet alleen de wegwijzers op het pad gevolgd, maar ook in hun hart.

Door 'ja' te zeggen, een 'warme welkom' te geven, vrede te zoeken en altijd hoop te houden, hadden ze het echte licht van Kerstmis gevonden. Er zo vierden ze de advent, gevuld met liefde en vreugde, klaar voor het wonder van de kerstnacht.

Vraaggesprek over 'ja' zeggen, je welkom voelen, vrede en hoop.

Dit vraaggesprek kan je ook nadien in de klas voeren.

- Ja zeggen is niet altijd gemakkelijk. Wanneer vind jij ja zeggen moeilijk?
- Vind je dat je altijd eerlijk moet zijn als je 'ja' zegt? Waarom wel? Waarom niet?
- Als je 'ja' zegt tegen iets spannends of nieuws, wat zou er dan kunnen gebeuren? Wat kan er leuk zijn aan het zeggen van 'ja' tegen een avontuur?
- Kan je je een moment herinneren waarop je 'ja' zei en dat heel belangrijk bleek te zijn? Wat gebeurde er daarna?
- Durf jij net als Emma en Boris ja zeggen tegen vriendelijk zijn? Wanneer wel, wanneer niet?

- Wat betekent het om je ergens welkom te voelen? Hoe merk je dat?
- Heb je je ooit ergens niet welkom gevoeld? Hoe voelde dat en waarom denk je?
- Kun je je welkom voelen op een plek waar niemand je kent? Hoe zou dat kunnen?
- Is het belangrijk dat iedereen zich altijd welkom voelt? Waarom wel of niet?

- Wat betekent het voor jou om in vrede te leven. Hoe voelt dat?
- Moeten mensen altijd hetzelfde denken om in vrede te leven, of kan er ook vrede zijn met verschillende ideeën? Hoe werkt dat volgens jou?
- Kun je vrede voelen zonder dat er eerst oorlog of ruzie is geweest? Waarom wel of niet?
- Denk je dat er altijd vrede mogelijk is, zelfs in moeilijke situaties?
- Kun je vrede voelen, zelfs als de mensen om je heen ruzie maken? Hoe zou dat kunnen?
- Wat is belangrijker: vrede in je hart of vrede in de wereld? Of zijn ze allebei even belangrijk? Waarom?

- Wat betekent het om hoop te hebben? Hoe weet je dat je hoop voelt?
- Wat geeft jou hoop wanneer je je verdrietig of bang voelt? Hoe helpt dat?
- Kun je iemand anders hoop geven? Hoe zou je dat doen en waarom is het belangrijk?
- Is hoop hetzelfde als ergens zeker van zijn of is het iets anders? Hoe kun je dat uitleggen?
- Wat zou de wereld nodig hebben om meer hoopvolle mensen te hebben? Hoe kunnen we dat bereiken?
- Hoe voel je je als iemand jou hoop geeft? Wat doet dat met je gedachten of gevoelens?
- Denk je dat hoop altijd positief is, of kan het soms ook moeilijk zijn om hoopvol te blijven? Waarom?
- Kun je hoop vinden in kleine dingen of een mooi moment?

1.3.5. Suggestie 5: Het verhaal van de herders op weg naar de stal

Dit verhaal kan je laten uitbeelden of vooraf beeldend laten uitwerken door kinderen, er foto's van nemen en een PowerPoint van maken.

Leerkracht

Op een koude, heldere nacht zaten een groep herders bij elkaar op een heuvel net buiten Bethlehem. Ze zaten dicht bij elkaar rond een knapperend vuur, terwijl hun schapen rustig lagen te slapen. De herders vertelden verhalen, lachten en keken naar de sterren die schitterden aan de donkere hemel. Maar opeens gebeurde er iets bijzonders. De lucht begon fel te stralen met een licht, zo fel dat het leek alsof de zon midden in de nacht was opgekomen. De herders bedekten hun ogen, zo fel was het licht en hun hart bonsde van schrik. Ze wisten niet wat er gebeurde. En toen hoorden ze een stem, zacht maar toch krachtig. Het was een engel die tegen hen sprak: 'Wees niet bang! Ik breng jullie goed nieuws, nieuws voor de hele wereld!'. Vannacht is er een kind geboren in Bethlehem, een redder voor iedereen. Ga naar de stal en jullie zullen het kindje vinden, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe'.

De herders keken elkaar verbaasd aan. Een kind? In een stal? En dan nog wel de redder van de wereld? Maar voordat ze verder konden nadenken, verscheen er een hele groep engelen in de lucht. Ze zongen een prachtig lied. 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen!' De herders voelden hun hart warm worden van de vreugde en het wonder van het moment.

Toen de engelen weer waren verdwenen en de nacht stil en donker werd, wisten de herders wat ze moesten doen. 'Ja, ja, ja, laten we naar Bethlehem gaan,' zei één van hen. 'Laten we met eigen ogen zien wat er is gebeurd.'

Ze doofden het vuur en gingen op weg. De weg was lang en koud, maar de herders voelden geen kou. Ze waren te opgewonden, te vol van het nieuws dat ze net hadden gehoord.

Toen ze eindelijk aankwamen in Bethlehem, volgden ze de ster naar een kleine eenvoudige stal. Ze gingen naar binnen en zagen precies wat de engel had gezegd: een klein kindje, gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe. Naast het kindje zaten Jozef en Maria, die de herders vriendelijk toelachten.

De herders knielden neer en aanbaden het kindje. Ze wisten dat dit niet zomaar een baby was, maar iemand heel bijzonders. Ze vertelden Maria en Jozef over de engelen en de boodschap die ze hadden gehoord. Maria luisterde aandachtig en bewaarde alles wat ze hoorde diep in haar hart.

Toen de herders weer teruggingen naar hun schapen, waren ze anders dan voordat ze vertrokken. Hun harten waren gevuld met vreugde en vrede. Ze vertelden iedereen die ze tegenkwamen over wat ze hadden gezien en gehoord. En overal waar ze het nieuws vertelden, bracht het de mensen hoop en blijdschap.

Zo begon het, die eerste kerstnacht. Met een groep eenvoudige herders, die op weg gingen naar een stal om een klein kindje te ontmoeten. En in dat kindje vonden ze iets wat ze nooit hadden verwacht: de liefde en het licht dat voor altijd de wereld zou veranderen.

1.3.6. Lichtritus

Suggestie: Voorzie kaarsen voorzien waar het woord 'JA' staat opgeschreven.

Voorganger 1

‘Ja’ zeggen, je ‘welkom’ voelen, een ‘vredebrenger’ zijn en hoop geven, zijn belangrijke tekens in de advent. Ze zorgen voor licht. Dit licht groeit week na week.

Leerkracht

Langzaam maken we ons klaar voor het grote feest van Kerstmis. We stappen de advent in. We wachten af. Een moeder in verwachting wacht op haar kindje. Zo wachten wij in de advent op de geboorte van Jezus. Hier vooraan op het altaar staat een adventskrans. Iedere week doen we een kaars branden op de adventskrans. We gaan samen de eerste kaars aansteken. Branden ze alle vier, dan vieren we de geboorte van Jezus.

Kind

Lieve God,
 wij maken ons stilletjes klaar
 voor een groot moment
 waarop Jij heel dicht bij ons bent.
 Vandaag gaan we
 rond de adventskrans staan
 en steken de eerste kaars aan.
 We danken om het vonkje licht
 en vouwen onze handen.
 Het is mooi als binnenkort
 de vier kaarsen branden.
 Amen.

Voorganger 2

Net als in de klas staat hier vooraan een adventskrans met kaarsen. Zondag na zondag laten we het licht groeien, stap voor stap komen we bij het feest van de geboorte van Jezus. Stap voor stap wordt het lichter. We gaan de eerste kaars aansteken.

Kind

Een adventskrans een kring van groen. We zitten klaar om het eerste kaarsje aan te doen...

Lied: Wonderkaarsje - themalied KS 2022-2023

Ik brand een kaarsje, een wonderkaarsje.
 Ik brand een vlammetje voor jou.

Een lichtje warm en klein.
Oh God wat voelt dat fijn.

1.4. Symbool - Wegwijzers in de advent

Suggestie: Wegwijzers voorzien met de woorden 'verwachting/blij verwachten, welkom, vrede en hoop'. Je kan deze wegwijzers in een rugzak stoppen. Tijdens het voorlezen worden ze uit de rugzak gehaald en vooraan (bij de stal/kerstboom) geplaatst.

1.4.1. Wegwijzers in de advent - voor de onderbouw

Voorganger

Wij gaan samen op weg naar het Licht van Kerstmis. We zeggen 'JA' tegen...

Kind 1 - wegwijzer 'Blij verwachten'

We zeggen 'JA' tegen fijne dingen.

We delen goed nieuws met iedereen.

Kind 2 - wegwijzer 'welkom'

We zeggen 'JA' tegen een warme welkom (gastvrijheid).

We zetten onze deur open en helpen anderen waar we kunnen.

Kind 3 - wegwijzer 'vrede'

We zeggen 'JA' tegen vrede.

We moedigen anderen aan om een ruzie snel bij te leggen.

Kind 4 - wegwijzer 'hoop'

We zeggen 'JA' tegen hoop.

Hoop brengt geluk en vertrouwen.

1.4.2. Wegwijzers in de advent - voor de bovenbouw

Voorganger

Wij gaan samen op weg naar het Licht van Kerstmis. We zeggen 'JA' tegen...

Kind 1 - wegwijzer 'blij verwachten'

We zeggen 'JA' tegen 'blij verwachten' en kijken net als Maria uit naar 'nieuw leven'. Ook wij kunnen "nieuw leven" brengen bij onze vrienden. "Nieuw leven" of noemen we het liever "nieuwe kansen? Opnieuw kunnen beginnen is zo fijn. Het is belangrijk dat we mensen steeds nieuwe kansen willen geven want zo brengen ook wij de boodschap van kerst dichterbij.

Kind 2 - wegwijzer 'warme welkom' of 'gastvrijheid'

We zeggen 'JA' tegen 'een warme welkom' of 'gastvrijheid'. Met Kerstmis zitten veel mensen gezellig aan tafel met familie of vrienden. Niet iedereen kan hiervan genieten. Veel mensen voelen zich eenzaam of zijn op de vlucht. Het is belangrijk dat we aan deze mensen denken en hen helpen door acties te steunen. Wie weet kunnen zij dan toch ook een beetje kerst vieren.

Kind 3 - wegwijzer 'vrede'

We zeggen 'JA' tegen vrede. Met kerst verlangt iedereen naar een warm gevoel van vrede. Vrede begint klein, bij ieder van ons. Het is belangrijk dat mensen vreedevol met elkaar omgaan. God zal hierbij helpen.

Kind 4 - wegwijzer 'hoop'

We zeggen 'JA' tegen hoop. We kijken uit naar de geboorte van Jezus. Hij brengt hoop en nieuw leven. Iedereen heeft nood aan hoop en geluk. Deze boodschap willen we met kerst uitdragen.

1.5 Moment van bidden**Voorganger 1**

Goede God,

we volgen de wegwijzers naar de stal.

In onze rugzak zitten warme boodschappen

van vriendschap en vrede,

van hoop, licht en nieuw leven.

Wil Jij deze wegwijzers

voor eeuwig een goed plaatsje geven?

Amen.

Voorganger 2

Goede God

In deze adventstijd willen we

net als Maria leren om 'ja' te zeggen.

Help ons om 'ja' te zeggen

tegen vriendelijkheid

en het helpen van anderen.

Help ons 'ja' zeggen

tegen vrede in ons hart

en 'ja' tegen het goede,

vandaag en alle dagen van ons leven.

Amen.

2. Luisteren

...Bijbelboek binnenbrengen, Woordlied, ...

2.1 Bijbelverhaal

2.1.1. Maria zegt 'JA'

Voorganger

Stel je voor dat je rustig thuis bent en ineens verschijnt er een engel bij jou. Dit overkwam Maria. De engel Gabriël kwam bij haar met een heel bijzondere boodschap van God. Laten we samen luisteren naar dit bijzondere verhaal uit de bijbel.

Bijbelverhaal

Maria was een jonge vrouw die in het dorpje Nazareth woonde. Ze was verliefd op een man die Jozef heette. Over een poosje zouden ze gaan trouwen. Op een dag was Maria in de keuken bezig met groente wassen, toen ze opeens achter haar rug iets hoorde. Ze keerde zich om en ... daar zat een engel! Zo blinkend wit dat het bijna pijn aan haar ogen deed om naar hem te kijken. Maria schrok en zette een stap achteruit. 'Je hoeft niet bang te zijn, Maria!' zei de engel. 'Mijn naam is Gabriël. God heeft me naar je toegestuurd. Je zult zwanger worden en een zoontje krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal alle mensen dicht bij God brengen. Hij zal de beste mens zijn die er ooit heeft geleefd. Ze zullen hem de zoon van God noemen. Omdat hij van alle mensen zal houden, net zoals God.'

'Maar wacht eens even, dat kan toch niet zomaar!' riep Maria uit. 'Ik ben nog niet eens met Jozef naar bed geweest. Hoe kan ik dan een kindje krijgen?' Ze sloeg haar hand voor haar mond en bloosde. 'Maak je daar maar geen zorgen om', zei de engel Gabriël. 'Als God wil dat het gebeurt, dan lukt het wel. De geest van God zal als een schaduw over je heen komen. Je oude nicht Elisabeth, die haar

hele leven lang nooit kinderen heeft kunnen krijgen, is ook zwanger, wist je dat?' Maria lachte. 'Dat is goed nieuws', zei ze. Ze haalde diep adem.

'Als dat plan van God komt, zal het wel goed zijn', zei ze. **'Ik doe mee. Zeg maar tegen God dat het goed is.'** Toen liet de engel haar weer alleen. Maria rende naar Jozef om hem te vertellen wat er gebeurd was. Maria werd zwanger zoals de engel had gezegd. Elke maand werd haar buik een beetje dikker. Jozef zorgde ervoor dat alles klaar was voor het kindje.

Naar Lucas 1,26-38. Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 135-136.

2.2 Duiding

Maria zegt 'JA'

De engel Gabriël kwam met een heel bijzondere boodschap van God bij Maria. Hij vertelde haar dat zij de moeder van Jezus zou worden. Maria was een beetje geschrokken en misschien ook wel een beetje bang. Ze wist niet precies wat er zou gebeuren, maar ze vertrouwde op God. Toen de engel vroeg of ze moeder van Jezus wilde worden, zei Maria 'JA'. Ze zei niet zomaar 'JA', maar met haar hele hart. Maria's 'JA' was heel belangrijk, want daardoor kon Gods plan beginnen. Ook al wist Maria niet precies hoe alles zou gaan, ze vertrouwde erop dat God bij haar zou blijven.

In deze tijd van de advent kunnen wij nadenken over hoe we, net als Maria, 'JA' kunnen zeggen (tegen God). Misschien kunnen we 'JA' zeggen door vriendelijk te zijn tegen iemand, iemand te helpen, te delen, fijn samen te spelen... Als we dit allemaal doen, geven wij ook een plekje aan God en Jezus in ons hart, zoals Maria deed. Laten we samen proberen om, net als Maria open te staan en met vertrouwen JA te zeggen tegen goed nieuws en fijne plannen.

2.3 Lied

Lied: Magnificat van Maria: 'Ik voel me blij'...

Ik voel me blij, ik voel me vrij, ik jubel en ik zing
want diep in mij groeit leven, dat leven door zal geven
aan elke kleine mens...

Wie honger heeft, wie angstig leeft, wie aan de kant moet staan,
die mag opnieuw gaan hopen, zal rechtstaan en zal lopen
naar elke kleine mens...

Het is een droom, ook onze droom, al eeuwen doorverteld,
van God die komt bevrijden die deelt in al het lijden
van elke kleine mens...

3. Bidden vanuit verbondenheid

... kan ook een vrije voorbede zijn, ritueel van wierook kan hier ondersteunen, keervers bij de voorbede, ...

3.1 Voorbeden

3.1.1. Mogelijkheid 1: Wegwijzers in de advent

Voorganger

Goede God, tijdens deze advent bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus. We willen leren van de bijzondere wegwijzers 'ja', 'welkom', 'vrede' en 'hoop' die ons dichterbij kerst brengen. Met deze gedachten in ons hart, bidden wij.

Kind 1 - wegwijzer 'JA'

Wij willen bidden om 'ja' te zeggen tegen goede dingen. Geef ons een open hart, zodat we steeds bereid zijn om te helpen, te luisteren en vriendelijk te zijn. Laten we bidden.

Kind 2 - wegwijzer 'welkom'

Wij willen bidden om iedereen warm te begroeten. Help ons om gastvrij te zijn en nooit iemand alleen te laten die hulp nodig heeft. Geef ons een open hart voor vriendjes die zich eenzaam voelen of op zoek zijn naar vriendschap. Laten we bidden.

Kind 3 - wegwijzer 'vrede'

Wij willen bidden voor vrede in de wereld, in ons land, in onze familie en in ons hart. In deze adventstijd willen we, net als Jezus, vrede brengen door geduldig en liefdevol te zijn tegen elkaar. Help ons ruzies bij te leggen en samen te leven in een fijne sfeer. Laten we bidden.

Kind 4 - wegwijzer 'hoop'

Wij willen bidden voor hoop. Als het soms moeilijk is, geef ons dan de kracht om te blijven geloven dat er altijd iets goeds kan gebeuren. Help ons om licht te brengen voor anderen die verdrietig zijn of zorgen hebben, zodat ze weer hoop kunnen vinden. Laten we bidden.

Voorganger

Goede God, wij danken U voor de wegwijzers tijdens de advent. Help ons om deze woorden in ons hart te dragen en ze om te zetten in daden. Zo komen we steeds dichterbij de vreugde van kerst. Dit vragen wij U, door Jezus, Uw Zoon. Amen.

3.1.2. Mogelijkheid 2: Wegwijzers in de advent

Voorganger

Goede God, tijdens deze advent bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus. We willen leren van de bijzondere wegwijzers ‘ja’, ‘welkom’, ‘vrede’ en ‘hoop’ die ons dichterbij kerst brengen. Met deze gedachten in ons hart, bidden wij.

Kind 1 - wegwijzer ‘JA’

Geef ons de moed om ‘ja’ te zeggen, net als Maria ‘ja’ zei toen de engel haar vertelde dat ze Jezus zou dragen. Help ons om ‘ja’ te zeggen tegen goede keuzes en ‘ja’ te zeggen tegen het helpen van anderen, zelfs als dat niet gemakkelijk is. Laten we bidden.

Kind 2 - wegwijzer ‘welkom’

We willen leren wat een echte warme welkom is. Geef ons een open hart, zodat niemand zich buitengesloten voelt. Mogen wij voor anderen een plek van troost en vriendschap zijn. Laten we bidden.

Kind 3 - wegwijzer ‘vrede’

Wij willen bidden voor vrede in de wereld. Help ons om kleine vredemakers te zijn in onze school, onze familie en bij onze vrienden. Geef ons geduld en vriendelijkheid, zodat we zelfs in moeilijke situaties rustig proberen te blijven en steeds kiezen voor het goede. Laten we bidden.

Kind 4 - wegwijzer ‘hoop’

Wij willen bidden voor hoop, net zoals de wijzen vol hoop de ster volgden naar Jezus. Help ons om altijd hoop te houden, zelfs als de dagen donker zijn of we zorgen hebben. Mogen wij licht en hoop brengen voor anderen, vooral voor mensen die verdrietig of bang zijn. Laten we bidden.

Voorganger

Goede God, wij danken U voor de wegwijzers tijdens de advent. Moge ons hart vol liefde, welkom vrede en hoop zijn. Dit vragen wij U, door Jezus, Uw Zoon. Amen.

3.1.3. Mogelijkheid 3: In het spoor van de herders

Voorganger

De herders hebben een bijzondere plaats in het kerstverhaal. Zij mochten als eersten Jezus bezoeken. Ze zijn ontzettend blij en willen de blijde boodschap aan iedereen vertellen. Snel lopen ze naar de stad om dit grote nieuws door te geven.

Herders samen

Wij zijn herders en altijd op stap.

Herder 1

Onze thuis ligt tussen het frisse groen van de heuvels en de weiden. Onze thuis ligt tussen het wollige wit van onze schapen. De drukte en de stad proberen wij te mijden. Wij zijn herders en altijd op stap.

Herders samen

Wij zijn herders en altijd op stap.

Herder 2

We zien engelen verschijnen in een helder licht. Ze brengen een hemelse boodschap. De engelen zingen een bijzonder lied, een goddelijk gedicht. Wij zijn herders en altijd op stap.

Herders samen

Wij zijn herders en altijd op stap.

Herder 3

We vinden in Bethlehem in een vervallen stal. Een kleine jongen met een grote droom die iedereen verwonderen zal. Wij zijn herders en altijd op stap.

Herders samen

Wij zijn herders en altijd op stap. Wij brengen dit nieuws naar alle mensen. Wij gaan van deur tot deur om iedereen eeuwig de vrede te wensen. Wij zijn herders en altijd op stap.

Voorganger

Tijdens de advent lopen we mee in het spoor van de herders. Met hun hart vol moed en hoop brengen zij het goede nieuws naar de mensen. Ook wij willen goed nieuwsbrengers zijn en licht verspreiden waar we ook gaan. Amen.

3.1.4. Mogelijkheid 4: De advent geeft ons kansen**Voorganger**

In de advent kijken we blij uit en zien we bijzondere kansen.

Kind 1

De advent geeft ons kansen om er iets goeds van te maken.

Kind 2

De advent geeft ons kansen voor lieve woorden en warme wensen.

Kind 3

De advent geeft ons kansen voor echte vreugde en vrede.

Kind 4

De advent geeft ons kansen voor vriendschap en verbondenheid.

Kind 5

De advent geeft ons kansen om meer tijd te maken.

Kind 6

De advent geeft ons kansen om nieuwe mensen te ontmoeten.

Kind 7

De advent geeft ons kansen om anderen gelukkig te maken.

Kind 8

De advent geeft ons kansen om Gods Liefde in de wereld te brengen.

Voorganger

Goede God, help ons de kansen te zien die U ons geeft. Geef ons geduld en moed om het goede te doen in kleine en grote dingen. Zo werken we mee aan een wereld vol hoop en licht. Amen.

3.2 Onze Vader**Voorganger**

Wie dit wenst, mag nu mee het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft of je maakt het even stil in jezelf.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
(*twee armen die naar boven wijzen*)

Uw naam worde geheiligd,
(*de handen kruisen over de borst*)

Uw rijk kome,
(*twee handen open naast elkaar*)

Uw wil geschiede,
(*de linkerhand wijst naar de grond*)

op aarde zoals in de hemel.

(de rechterhand wijst naar boven)

Geef ons heden ons dagelijks brood

(de twee handen vormen een kommetje)

en vergeef ons onze schulden,

(de handen kruisen over de borst)

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

(de rechterhand wijst naar rechts, de linkerhand naar links)

en breng ons niet in beproeving

(de handen gevouwen, hoofd buigen)

maar verlos ons van het kwade. Amen.

(de armen wijzen terug naar boven)

4. Zenden

4.1 Afsluitend gebed

Voorganger 1

Goede God

Vandaag willen we denken aan iedereen

die 'ja' zei tegen Uw droom.

Maria zei 'ja' toen de engel haar vertelde

dat ze de moeder van Jezus zou worden.

Help ons om net als Maria

vol vertrouwen 'ja' te zeggen,

zelfs als we iets spannend of moeilijk vinden.

Jozef zei 'ja' toen hij voor Jezus en Maria zorgde.

Help ons om net als Jozef goed te zijn

en met liefde en geduld voor anderen te zorgen.

De herders zeiden 'ja' toen ze de engelen
hoorden zingen en ze meteen naar Jezus gingen.

Help ons net zoals de herders op weg te gaan,
vol blijdschap en zonder aarzeling.

De wijzen zeiden 'ja' toe ze de ster zagen
en ver reisden om Jezus te vinden.

Help ons om net als de wijzen te blijven zoeken
naar het goede, met hoop in ons hart.

Amen.

Voorganger 2

Goede God

Vandaag willen we denken aan iedereen
die 'ja' zei tegen Uw droom.

Maria zei 'ja' toen de engel haar vertelde
dat ze de moeder van Jezus zou worden.

Jozef zei 'ja' toen hij voor Jezus en Maria zorgde.

De herders zeiden 'ja' toen ze de engelen
hoorden zingen en ze meteen naar Jezus gingen.

De wijzen zeiden 'ja' toe ze de ster zagen
en ver tochtten om Jezus te vinden.

Help ons om net als Maria, Jozef, de herders en de wijzen
'JA' te zeggen tegen het goede, met hoop in ons hart.

Amen.

4.2 Vredeswens

Voorganger

We kijken uit naar een kerst vol licht en vreugde met vrede in ons hart en warmte om ons heen. Dit gevoel van vrede willen we delen en zingen in dit vredeslied.

Lied: Vredeslied - aangepaste versie voor het thema 'Als pelgrims onderweg'.

Op de melodie van 'Ode an die Freude'

Met ons hart vol moed en dromen
gaan we verder hand in hand.
Samen dragen wij de vrede
van stad naar stad, van land naar land.

*Vrede, vrede voor ons allen
Vriendschap maakt de wereld blij.
Laten wij de vreugde delen,
samen zingen, luid en blij.*

Over bergen, door de velden
in het bos en langs de zee.
Sluit je aan bij onze optocht
en neem al je vrienden mee.

We willen onze benen strekken
en zeggen volmondig ja
We komen zo op heel wat plekken
en strooien vrede hopsasa...

Elke stap brengt ons wat dichterbij
bij een wereld vol van licht.
Samen stappen wij voor vrede
met de hoop op ons gezicht

4.3 Zegenwens en zending

Voorganger 1

Goede God, mogen we tijdens deze advent 'JA' zeggen en ons openstellen voor goed nieuws en nieuw leven. Mogen we elke dag vrede vinden in kleine dingen en hoop in alles wat we doen. Mogen we elke

dag groeien in vriendelijkheid en zorg voor elkaar. Zo delen we in de droom van God en leeft de kerstboodschap voort. Amen.

Voorganger 2

Door 'JA' te zeggen en elkaar warm welkom te heten en gastvrij in het leven te staan, werken we verder aan Gods droom. Zorg dat we hier telkens opnieuw aan denken en zo veel mensen hoop geven en licht schenken. Help ons de kerstboodschap verder uit te dragen, vandaag en alle dagen.

4.4 Lied

5 Mogelijke liedjes

Lied: Huahuanaca - Boliviaans kerstlied: Het lied van je dromen.

https://youtu.be/VLN9Hm3_UXg

Lied: Dona nobis pacem: Geef ons vrede (kan in canon worden gezongen)

<https://youtu.be/bURkIF4aULM>

Lied: A sante sana Yesu - kerstlied in het Swahili

<https://youtu.be/ggiCExYECKw>

<https://youtu.be/kYnrmZDSM0w>

<https://youtu.be/CFLQgO7BfTg>

Lied: Sing a song

<https://www.youtube.com/watch?v=rT5r87xhhvc>

Lied: This Little Light of Mine

<https://youtu.be/cKkblZtqhyQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=QCN893hzueQ&list=RDki5CA4oXL7w&index=2>

Lied: Kom laat je lichtje helder branden

<https://youtu.be/A7cW5B8s3WQ>

Lied: Laat je licht maar schijnen

<https://youtu.be/u8G8zJhwt6l>

Lied: Liefde blijft bestaan

<https://youtu.be/YdRkV17SifE>

Lied: Vlammetje

<https://youtu.be/T3WQmSTnHTk>

Lied: Dag ster, grote ster

<https://youtu.be/AM55IP9Vnsc>

Lied: Wat een sterren

<https://youtu.be/ZqmyhFXmrUA>

Lied: Lied van het licht

<https://youtu.be/BLbT0yaircQ>

Lied: Wachten op het wonder

<https://youtu.be/qcFe2hHAKRE>

Lied: Drie koningen

<https://youtu.be/JiPz8T9XkyI>

Lied: Jij bent licht voor de wereld

<https://youtu.be/KKTjGTy3oJE>

Lied: Dromen worden waar

<https://youtu.be/KGlbcYAgNko>

Lied: Vlammetje - Trinity

<https://youtu.be/DrDhcugHPb8?list=RDDrDhcugHPb8>

Lied: Lichtje aan de horizon - Ruth en Naomi

<https://youtu.be/2WSi-lz6G0E>

Lied: Advent is dromen

<https://www.youtube.com/watch?v=-IEh-SyMuz8>

Lied: Lied van de engelen

<https://youtu.be/ktOFxxkttk0>

Lied: Vredesgroet

<https://youtu.be/bJF5illpeks>

Lied: Tjok tot aan de nok

<https://youtu.be/9Ai90EQ6qEw>

Lied: Adventslied

<https://youtu.be/7uhGSDruyHw>

Lied: Kerst in andere landen

https://www.youtube.com/watch?v=GUwTB_w8nFs (trage versie)

Lied: Kerst in andere landen

<https://www.youtube.com/watch?v=zGezuoDoqSk> (snellere versie)

Lied : Stoere herder

<https://youtu.be/hL2tu147oS4>