

Werken met een diorama in de godsdienstles

Myriam Haelvoet

Een diorama is een soort kijkkast, een miniatuurwereld, waarmee we een verhaal kunnen verkennen en verdiepen. Door gebruik te maken van het diorama kunnen we de jonge kinderen laten kennismaken met een (Bijbel)verhaal. Het diorama kan nadien in de godsdiensthoek worden geplaatst. Binnen het 'zelfstandig spelen en leren' biedt het dan ervaringskansen en evaluatiemogelijkheden aan. We maken kennis met de werkvorm – het vertellen met een diorama – en nadien gaan we praktisch aan de slag en maken we een diorama. Wil je deze workshop volgen dan dien je een grote schoenendoos mee te brengen en (basis)knutselmateriaal zoals een schaar en lijm ...

Na deze werkwinkel kunnen de deelnemers:

- de mogelijkheden van een diorama in de godsdienstles zien.
- met een diorama aan de slag gaan.
- naar buiten stappen met (de basis van) een zelf gemaakt diorama.

Myriam Haelvoet is lector Rooms-katholieke godsdienst aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs aan de Erasmushogeschool te Brussel. Daarnaast is ze werkzaam als leerkracht godsdienst in het lager onderwijs.

[Voormiddag + namiddag](#)

[Doelgroep: kleuteronderwijs + lager onderwijs \(1^e graad\) + buitengewoon onderwijs](#)

[Maximum aantal deelnemers: 15](#)