

vertrouwen uitstralen



zoals tot Jozef
klinkt de boodschap
tot ons:
“wees niet bang”

ontsteken van de tweede adventskaars

kaars met ster

Jij, wondere adventskaars,
tedere vlam
van warmte en vrede.

Heel onze wonden,
verzacht onze pijn.

Jij, wondere adventskaars,
klein mirakel
van gedaanteverandering:
smelten,
verlichten
en opbranden.

Verlos ons van de weemoed
en de zwaarte in onze ziel.

Jij, wondere adventskaars,
bron van nieuwe kracht.
Geef ons weer moed
om verder te gaan.
Toon ons een uitweg,
wijs ons een nieuwe weg.

Jij, wondere adventskaars,
afstraling van goddelijk Licht.
Schenk ons de bezieling
van 'vertrouwen en hopen'.
Doe ons herleven.
Doe weer gaan en leven.

heilige Jozef

'Nederig stille timmerman', zo wordt hij in een lied genoemd. Dromer die in stilte luistert naar de stem van God en doet wat Hij vraagt. Rechtschapen mens die zijn eigen aanzien en belang wegcijfert om het leven van anderen te dienen. Die goede vader waarover Jezus zo vaak zal vertellen, zou het niet bij Jozef zijn dat Hij hem heeft leren kennen?

Toen Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' (...)Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: "Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men zal Hem de naam Immanuël geven." Dat is in vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen.

Matteüs 1,18-21.24 (vertaling NBV21)

Paus Franciscus schrijft:

Vaak gebeuren in ons leven dingen waarvan we de betekenis niet begrijpen. In onze eerste reactie zijn we dan teleurgesteld en opstandig. Jozef liet zijn bedenkingen achterwege om het verloop van de gebeurtenissen te aanvaarden en om (...) zijn verantwoordelijkheid op te nemen. (...) Precies zoals God tegen Jozef zei, zo zegt Hij ook tegen ons: wees niet bang! We moeten al onze woede en teleurstelling opzij zetten en de dingen omarmen zoals ze zijn, zelfs als ze niet lopen zoals wij het willen. Niet alleen uit berusting maar met hoop en moed. Ons leven kan op wonderbaarlijke wijze herboren worden als we de moed vinden om in overeenstemming met het Evangelie te leven. Het maakt niet uit of alles verkeerd uitdraait of dat sommige dingen niet opgelost kunnen worden. Zelfs in rotsachtige grond kan God bloemen laten groeien.

Patris Corde, p13-14

Bidden met Sint-Jozef

Paus Franciscus vertelde in een interview dat hij aan het einde van de werkdag zijn zorgen op een briefje schrijft en onder een beeldje legt van een slapende Jozef.



<https://igniswebmagazine.nl/kerk/waarom-de-paus-rustig-slaapt/>

We nodigen je uit om op een kaartje een zorg neer te schrijven, of de naam van iemand waarvoor je bekommerd bent. Leg dit neer bij het beeld van (een slapende) Sint-Jozef.

Mijn batterij is plat,
leeg,
ik kan niets meer doen,
ben onbereikbaar,
een zwart scherm.
Waar kan ik weer opladen?
Waar vind ik energie?
Hoe raak ik weer verbonden
met de wijde wereld?
Ik vraag je:
als ik geen contact vind,
alleen een *stop*-contact,
wil jij dan mijn powerbank zijn?
Hadewijch Van Hove

bidden met de heilige Jozef

God, onze Vader,
vol verwachting kijken wij uit naar het Kerstfeest.

Ook al kan het duister zo zwaar wegen
en zijn we bezorgd om mensen die ons ter harte gaan,
we danken U voor het licht dat groeit
op de kaarsen één na één.

*We danken U voor Jozef, die vader werd voor Jezus.
Geef ons zoals Jozef
een stil, eenvoudig en gehoorzaam hart.
Leer ons minder gericht te zijn op eigen belang,
om op te komen voor het kleine, kwetsbare leven.*

Goede God,
doe ons groeien
van onrust naar vertrouwen,
van hardheid naar begrip,
van verdeeldheid naar solidariteit.

Maak ons hart vrij
voor de komst van Jezus,
kind van mensen,
uw veelgeliefde Zoon.



naast intenties aan de H. Jozef toevertrouwd, ook schrijven naar de overheid!

Liep jij al eens verloren in het digitale doolhof? Vind je ook dat niemand digitaal uitgesloten mag worden? Digitale uitsluiting reikt veel verder dan geen toegang hebben tot internet of niet goed met een laptop of smartphone kunnen werken. In een wereld waarin steeds meer digitaal gecommuniceerd en aan dienstverlening gedaan wordt, worden mensen die digitaal niet mee kunnen ook uitgesloten van de maatschappij.

Welzijnszorg gaat met de overheid en organisaties in gesprek. We vragen hen om mee te stappen in het verhaal dat iedereen moet toegang hebben tot de diensten die ze aanbieden en een concreet engagement aan te gaan.

Daarom willen we deze campagne *zoveel mogelijk briefkaarten verzamelen*, om een sterk signaal te geven aan de overheid en organisaties dat digitale uitsluiting een onrecht is. [Scheur één van onze postkaarten uit, schrijf je boodschap en stuur je postkaart naar Welzijnszorg](#) (geen postzegel nodig). Samen tegen armoede, samen tegen digitale uitsluiting.

Samen tegen armoede, samen tegen digitale uitsluiting.

Ik kwam volgende digitale drempel tegen:

Bij

(naam organisatie/bedrijf/overheid)

In

(gemeente/stad)

Vriendelijke groeten,

(jouw naam of groep)

**ONNODIG
TE FRANKEREN**



JJB EA815393 41

Welzijnszorg
Gele briefkaarten
DA 853-934-1
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel