

## Getuigenis overlijden van een leerling op school

Waar is er ruimte voor christelijke verdieping en zijn er kansen tot verbinding?

*(de naam van de leerling in volgend verhaal is fictief)*

### Dag 0 (woensdag): dag overlijden, korte situering, context

- Thomas laat 's middags het leven bij een ongeval onderweg van school naar thuis. Thomas zit in zijn laatste jaar secundair onderwijs. Het is einde schooljaar, hij zou binnen veertien dagen afstuderen.
- Thomas geloofde dat er iets meer was in dit leven of dan dit leven. Hij was een gelovige jongen, kwam daar voor uit, maar zeker niet praktiserend of getuigend.

Eerste acties ondernomen door de school, volgens draaiboek

- Klaarzetten stille ruimte. Christelijke symbolen naast een fotokader en rouwboek ook een prominente plaats geven: kruis, kaars, Bijbel

### Dag 1 (donderdag): Confrontatie met leerlingen, leraren. Iedereen in shock

- De grote stilte
- Voor start lessen: alle leerlingen en leraren verzamelen in refter, mededeling directeur
- Na toespraak: leerlingen die wensen kunnen stille ruimte bezoeken. Aanwezig zijn **(in de buurt)**
- Vaststelling: zeer veel verdriet bij leerlingen, vaak onverwerkt. Ook bij leerlingen die Thomas niet echt gekend hebben, komt verdriet naar boven.
- 's Avonds wordt er door zijn beste vrienden (veel leerlingen en oud-leerlingen) een wake georganiseerd op plaats ongeval. Enkele toespraken van vrienden + ballonnen oplaten.
- Rol pastorale team:
  - o Tijdig op school om stille ruimte te openen, leerlingen op te vangen. Luisteren of stil aanwezig zijn. Steeds iemand aanwezig nabij of in stille ruimte.
  - o **Aanwezig zijn op wake**. Organisatie zeker niet willen overnemen of accenten toevoegen

### Dag 2 (vrijdag): Rouwen

- Leerlingen die wensen kunnen steeds naar stille ruimte gaan. Aanwezig zijn **(in de buurt)**
- Afspraken maken met ouders en uitvaartcentrum ivm uitvaart en nadien
  - o Groeten in funerarium
  - o Waar plaats voor school tijdens uitvaart, welke inbreng, contact openemen met priester, samenspraak met ouders
  - o Bepalen wie aanwezig kan zijn op uitvaartdienst
- Rol pastorale team:
  - o Tijdig op school om stille ruimte te openen, leerlingen op te vangen. Luisteren of stil aanwezig zijn. Steeds iemand aanwezig nabij of in stille ruimte.

- o Opvallend hoeveel leerlingen verdriet hebben, nood om te praten, op verhaal te komen
- o Opvallend hoeveel leerlingen in rouwboek schrijven
- o Mee afspraken maken ivm uitvaart en nadienst (met ouders en uitvaartcentrum)
- o **Klasgenoten begeleiden bij het uitschrijven getuigenis (voor tijdens uitvaart)**

*Dag 3 en 4: weekend*

Dag 5 en 6

- Stille ruimte blijft toegankelijk
- Idee van leerlingen om een 'Laatste Rit voor Thomas' te organiseren. Rit vanuit de school naar plaats ongeval met bromfietsen en tractors. Leerlingen willen doen, hun verdriet uiten in tastbare acties.
- Rol pastorale team:
  - o Alle dagen tijdig op school om stille ruimte te openen.
  - o Enkel nog fysiek aanwezigheid tijdens pauzes en middagpauze.
  - o Idee van leerlingen mee vorm geven. Hulp aanbieden, niet overnemen. Praktische kant helpen uit te werken.

Dag 7: Uitvaartdienst + Eerbetoon aan Thomas (Laatste Rit)

- Voormiddag: Uitvaartdienst
  - o **Gelovig zijn van Thomas benoemen**
- Namiddag: Laatste Rit voor Thomas: **participeren als lid pastoraal team**
- Rol pastorale team:
  - o Participeren aan uitvaart (voorlezen?)
  - o Deelnemen aan eerbetoon vanuit de leerlingen. Belangrijk dat dit initiatief gesteund wordt

Dag 14: einde schooljaar: proclamatie en nadienst

- Postuum diploma uitreiken aan ouders
- **Nadienst**: Voor de proclamatie is er een nadienst van een halfuur voor Thomas. Alle afstuderende leerlingen en hun ouders zijn hierbij aanwezig. Tijdens de nadienst mag het christelijke verhaal duidelijk aanwezig zijn via symbolen en gebed: lichtritus, voorbeden, gedachteniskruisje.

Blijvend herinneren (via Facebookpagina school):

- Bericht 1 maand na overlijden
- Bericht op sterfdatum

Bijbellezing bij uitvaartdienst

*Thomas geloofde in het leven en dat er iets meer moet zijn.  
Dat 'iets' en dat 'meer' geven wij als christenen een naam;  
God, bron van leven, liefde, doel en zin van ons bestaan.  
Hoewel er geen pasklare antwoorden zijn op de grootste levensvragen  
putten vele mensen tot op vandaag uit de bijbel kracht en hoop.*



*Laten wij uit respect voor die geloofsovertuiging rechtstaan  
en luisteren naar eeuwenoude woorden, woorden uit de bijbel.*

Het eerste woord van God in de bijbel is 'Er moet licht zijn!' en zo worden wij als mensen geroepen om het duister te bestrijden, om kinderen en strijders van het licht te worden. Heel de bijbel door klinken dezelfde woorden van God 'Ik zal er zijn!' en zo worden wij naasten van elkaar, wanneer we net als God er zijn voor elkaar, wat er ook op onze weg komt. Alleen samen kunnen wij dit leven aan, samen en gedragen door een God van liefde, een liefde waaraan geen einde komt. Zo is Jezus door het leven gegaan, zo is Jezus dwars door de dood gegaan. Liefde is diep als de zee, liefde is als vuur, geen water ter wereld blust dat uit. Als verrezene liep Jezus onherkenbaar met twee van zijn bedroefde leerlingen mee op weg naar Emmaüs. Zij waren verslagen want Jezus, hun vriend, was er niet meer. Onmerkbaar in het vertellen van herinneringen komt Hij hen voor de geest en bij het breken van het brood weten ze het plots heel zeker: 'Jezus is niet dood', want - vertellen ze achteraf - brandde ons hart niet toen wij Hem herinnerden, ons pijnlijke hart werd warm en groot in de gedachte aan Hem. Jezus zelf zegt, ook tot ons vandaag, 'Kom bij Mij wanneer je teveel lasten moet dragen, Ik geef je rust, Ik zal bij je zijn voor altijd!'

#### Voorbeden bij nadienst (proclamatie)

Danken we Thomas,  
Voor al die mooie momenten dat we van hem kregen, voor zijn lach, zijn zorg voor ons, zijn ontembaar optimisme.

Bidden we voor Thomas,  
Dat hij een plaatsje in ons hart mag vinden. Dat hij waakzaam op ons mag toekijken en mee een gids mag zijn in onze verdere leven. Bidden we even in stilte.

Bidden we voor de familie en vrienden van Thomas,  
Dat zij de kracht vinden om dit onnoembare verlies een plaats te geven in hun leven. Dat zij Thomas nooit zullen vergeten en steeds met een glimlach aan hem zullen terugdenken. Bidden we even in stilte.

Bidden we voor ons allen,  
Dat we Thomas een warm welkom geven in ons hart. Dat wij het verdriet dat we allen hebben mogen toelaten in ons leven, maar dat we vooral de leuke momenten die we ons herinneren blijven koesteren. Bidden we even in stilte.

