

Handen vol hoop

Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceerde op zijn jongste congres een pedagogie van de HOOP.

Hoop is een grondhouding. Hoop doet leren.

Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit.

Leeftocht geeft je er **handen vol** van.

Het zaad ontkiemt en gedijt als je het voedt met

*duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit,
kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid,
uniciteit in verbondenheid, verbeelding ...*

Dat zijn wegwijzers naar vorming.

Bijbelse vindplaatsen van hoop geven ze richting.

Vanuit het eigen opvoedingsproject en de eigen context vult de school ze in.

Zo komt *het hart van onderwijs* tot bloei:

de levenslange *vorming* van onze leerlingen en van onszelf.

We doen dat in *dialogoog* met elkaar en met de wereld.

De hoopvolle boodschap van *Jezus* is onze gps.

“Gods nieuwe wereld lijkt op een man die zaad gestrooid heeft op het land. Die man gaat slapen en staat weer op. Elke dag opnieuw. Intussen groeit het zaad in de grond, en het wordt koren. Hoe dat gebeurt, weet die man niet. Het is de aarde zelf die het laat groeien. Van de eerste groene puntjes tot het koren vol graankorrels.”

(Mc. 4, 26-28 - Bijbel in gewone taal)

In beeld



Van maand tot maand

maand	hopen is ...	inspirerende figuren
start	vertrouwen	de zaaier
september	herbeginnen	Jezus wij allemaal
oktober	verzorgen	de barmhartige Samaritaan pater Damiaan
november	verbinden	De leerlingen van Jezus vzw Boven de wolken
december	uitkijken	Maria moeders
januari	lachen	Myriam & David Desmond Tutu
februari	liefhebben	de vrienden van de lamme Mohamed El Bachiri
maart	vergeven	de overspelige vrouw Jan De Cock
april	overstijgen	de ongelovige Thomas Malala Yousafzai
mei	scheppen	God als Schepper Le Corbusier
juni	volhouden	Mozes De zeven monniken van Tibéhirine