



ANDERS THUIS

De Emmaüsgangers

(Lc 24,13-35). Twee mannen gaan langs de weg van Jeruzalem naar Emmaüs, een dorp een eind verder. Het is het begin van één van de meest bekende verhalen over Jezus en zijn kleine groepje volgelingen. Ze wandelen niet om hun tienduizend stappen te halen of om de streek te verkennen. Ze wandelen omdat ze net de grootste schok van hun leven hebben meegemaakt. Maar dat wordt pas in de loop van het verhaal duidelijk. Eerst lijkt het nog alsof de twee gewoon veel te vertellen hebben: Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Maar terwijl ze zo bezig zijn, sluit een onbekende zich bij hen aan. Aan ons wordt verklaard dat het Jezus is, maar de twee mannen herkennen Hem niet. De onbekende vraagt waarover ze spreken. De twee mannen hadden alle moed opgegeven en antwoorden Hem.

Jezus was voor ons een profeet met kracht en gezag, maar onze verwachting is niet uitgekomen. We hadden gehoopt op bevrijding, en nu is Hij dood. De berichten van de vrouwen maken het alleen maar verwarrender. een leeg graf, engelen, ... - maar niemand heeft Jezus zelf gezien.

De vreemdeling begrijpt het niet en probeert hen uit te leggen wat er in eerdere teksten verteld werd door profeten. De mannen zijn geboeid door zijn woorden en nodigen hem aan het eind van hun tocht uit om mee aan tafel te gaan.

Tijdens de maaltijd neemt Hij het brood, spreekt de zegen uit, breekt het en deelt het met hen. Op dat moment herkennen ze Hem, het is Jezus. Ze herkenden Hem in deze gebaren: het breken van het brood en het delen van de beker met wijn.

Brandde ons hart niet toen Hij onderweg tot ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?

Zonder te wachten keren ze terug naar Jeruzalem om te vertellen wat ze hebben meegemaakt: hoe hun reis van twijfel een nieuw begin werd, en hoe ze Jezus herkenden in het breken van het brood.



Wat doet jouw hart branden?
Wat geeft jou nieuwe moed en energie
om opnieuw te beginnen?
Wie is jouw stille reis- en bondgenoot?

EMMAÛS



JERUZALEM



Vertel het verhaal zonder woorden.

De 2 leerlingen waren op weg van Jeruzalem naar Emmaüs.

Kleur de weg. Teken geen mannetjes of voorwerpen.

De kleur die je kiest laat zien

- hoe de leerlingen zich voelen tijdens de tocht.
- waar ze warm worden van de vreemdeling, Jezus, zijn woorden
- hoe ze Hem herkennen in het breken van het brood en het delen van de beker met wijn.



Ga per 2 of 3 op pad en vraag aan je tochtgenoot wat ze herkennen in jouw kleurenverhaal.