

Duidingsmoment - scenario en tips bij de DAG VAN DE HOOP

Leeftocht

*-dit kan met de hele school samen door de directeur of iemand van het pastoraal team
-dit kan in elke klas afzonderlijk door de leraar van het eerste lesuur
-dit kan door de klasleerkracht bij de 'dagopening'*



1 Filmfragment zuster Jeanne Devos

*Hierin legt Zr. Jeanne Devos uit
de oorsprong en het ontstaan is van deze dag
en geeft ze een boodschap van hoop mee.*

(zie website vanaf midden januari 2020)

2 Link '(inter)nationale dag' van de hoop & (pastoraal) jaarthema 'handen vol hoop'

Dit schooljaar staat helemaal
in het teken van de HOOP.
Hoop is het (pastoraal) jaarthema
waarmee we een schooljaar lang
samen op weg gaan.

Denk maar aan ...

(invulling van de school hier weergeven)

- de startviering,
- het op één of andere manier uitschrijven, uittekenen van wat hoop voor jullie betekent als leerling, leraar, directie, opvoeder, personeelslid
- symbolen van hoop die op te merken zijn op diverse plaatsen in onze school ... (gangen, stille ruimte, pastorale hoek, godsdiensthoeke ...) als oproep om die hoop uit te delen, voor te leven, erin te geloven.

Vandaag willen we
extra stil staan bij die hoop

omdat vandaag -17 februari-
uitgeroepen werd
door zuster Jeanne Devos
als de 'internationale dag van de hoop'!
Een dag om te vieren
dat hoop een heel krachtig instrument is
om de wereld een stukje
mooier en rechtvaardiger te maken.

Zoals zuster Jeanne Devos
heel haar leven gedaan heeft
als missionaris:
hoop geven
aan die miljoenen kinderen
-en jonge meisjes in het bijzonder-
in India.

In dit schooljaar
waarin we als jaarthema 'de hoop'
op de voorgrond plaatsen,
willen we verbonden
met alle scholen in Vlaanderen
mee 'stem en vorm geven'
aan deze 'dag van de hoop'.

(men kan ervoor kiezen om enkele van onderstaande voorbeelden te vernoemen)

- In secundaire scholen zal men wensen van hoop op gebedsvlaggetjes schrijven.
(bv. op witte stof van verknijpte lakens)
De beschreven gebedsvlaggetjes worden aan een touw gehangen en over de speelplaats gespannen, naar analogie van de boeddhistische gebedsvlaggetjes met de gedachte dat de Geest onze gebeden en onze hoop zal verspreiden over de hele wereld.
- In basisscholen zal men dansen, zingen en tekenen voor de hoop.
- Bij het binnenkomen van de school krijgen de kinderen van de basisschool allemaal een ankertje op hun wang of hand.
- In een secundaire school deelt men stukjes stof uit waarop leerlingen en leraren een hoopvolle boodschap kunnen schrijven.
- In een secundaire school wordt gevraagd om tijdens de onderbreking/pauze muziek van hoop te laten klinken (liederen) en zo de boodschap van zuster Jeanne Devos te laten horen. Op voorhand wordt daartoe aan iedere klas gevraagd om een lied van de hoop te selecteren (lijst opmaken). Dit via de leerlingenraad, de pastorale werking, de leerlingenbegeleiding, in de lerarenkamer, ...

- Tijdens de onderbreking wordt gevraagd om met alle kinderen/leerlingen/collega's in het met krijt geschreven woord 'HOOP' te gaan staan.
- In een school zal men witte en groene (hoopvolle kleuren) ballonnen oplaten waaraan een kaartje hangt met daarop 'hoop' in verschillende talen (bv. alle talen die de diverse kinderen op school spreken). Er kan ook zaad aan de kaart bevestigd worden, zodat -als die gewoon in de aarde valt- het 'zaad van de hoop' verder kan groeien.
- Een school zal 'hoopvolle wensen' aan de ramen bevestigen.
- Een school kiest ervoor om een filmpje met hoopvolle wensen op te nemen en dit te integreren via de digitale kanalen op school.
- Een basisschool zal een 'ZILLig'-onderwijsarrangement uitwerken rond hoop.
- Een school zal oproepen om groene kledij aan te trekken op 17 februari.

DAG VAN DE HOOP

3 Ook wij doen mee!

(eigen programma van de school of scholengemeenschap hier vernoemen)



4 Laten we deze hoopvolle dag beginnen met samen stil te worden en woorden van hoop uit te spreken

(kies uit volgende voorstellen)

SECUNDAIR ONDERWIJS

HOPEN is

méér riskeren

dan wat anderen veilig vinden

méér zorgen

dan wat anderen wijs vinden

méér dromen

dan wat anderen praktisch vinden

méér verwachten

dan wat anderen mogelijk vinden

méér doen

dan je dacht dat kon

méér delen

dan je dacht dat je kan missen

méér HOPEN

tegen beter weten in

en WONDEREN VAN VREDE

zullen leven en alles nieuw maken.

naar een gebed van Moeder Theresa

HOOP

in de diepe krachtige betekenis van het woord
is hoop niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat
of de bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop in de diepe krachtige betekenis van het woord

is ergens voor werken omdat het goed is,

niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme

evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is

afgezien van de afloop, het resultaat.

naar Vaclav Havel

Handen vol hoop

Je hebt vragende handen.

Je hebt dragende handen.

Je kan een schouderklop geven.

Je kan een handdruk geven.

Je hebt werkende handen.

Je hebt scheppende handen.

Je kan slaan met je handen.

Je kan vuisten maken.

Je hebt biddende handen.

Je hebt smekende handen.

Je hebt een handje van een pasgeborene.

Je hebt de diepe en rijke levenslijnen van

een hand van een bejaarde.

Wees jij de juiste hand

op het juiste moment.

Wees jij dus een hand van hoop:

voor elk kind,

voor iedere jongere,

en elke collega in de school.

We worden uitgenodigd om een schooljaar lang HOOP te zaaien, in elke klas, op elke speelplaats, in elke leraarskamer, bij elk teamoverleg. Laat ons dit maar genereus doen, handen vol ervan uitstrooien, wetende dat heel veel niet in goede aarde zal vallen, we misschien zelfs voor naïef gaan versleten worden! Laat het ons toch maar doen, Hem volgen en navolgen, die man uit Nazareth. Dan zaaien we hoop, soms tegen beter weten in om die droom van een rechtvaardige, duurzame school voor ogen te houden als ideaal, als visioen. 'Idealen zijn als sterren, we kunnen ze niet bereiken, maar richten er wel onze koers naar.' We zaaien hoop voor elke unieke leerling die zichzelf mag zoeken en worden in verbondenheid met anderen. We zaaien hoop voor elk personeelslid en elke leerling die met creativiteit en verbeelding boven zichzelf leren uitstijgen en verder kijken dan nu en vandaag. We zaaien hoop in een school waar een cultuur van kwetsbaarheid gekoesterd en gedragen wordt. We zaaien hoop in een school waar gastvrijheid te zien is en duurzaamheid verworven is. Met onze wegwijzers als GPS voor een katholieke dialogeschool zaaien we handen vol hoop een nieuw schooljaar in!

Wie leert, hoopt!

Hoopt dat de wereld beter wordt.

Hoopt dat er toekomst is.

Dat mensen kunnen leren uit hun fouten en andere wegen gaan.

Dat niets bij het oude moet blijven.

Wie leert, hoopt dat verandering mogelijk is.

Bert Roeben

LAGERE SCHOOL

Lied: 'handen vol hoop'

-op de melodie van Hevenu Shalom Aleichem-

wij geven handen van vriendschap
we geven handen van vreugde
we geven handen van vrede
we geven handen, handen
handen vol met hoop!

KLEUTERS

werken met een 'kijktafel'

Hoop op leven.

In de winterse, stille grond
zijn nog talloze andere schatten verborgen.
Schatten in de vorm van bloembolletjes bijvoorbeeld.



Plant voor deze kijktafel in een glazen schaal bolletjes van blauwe druifjes.
De puntjes komen nog niet boven de grond uit,
maar aan de zijkant van de schaal kun je ze wel zien!



Zet de schaal op een placemat met een winterse uitstraling
en steek enkele winterse takjes in de grond.
Wat stuifsnieuw maakt de aarde tot winterse grond.
Het lichtje staat op de blauwe onderzetter met de tekst:
'bewaars in uw hand',
als het lichtje brandt komt de kijktafel tot leven.



Kleine kinderen identificeren zich makkelijk met een kijktafel als ze er zelf een rol op/in spelen. Het poppenhuispoppetje verbeeldt je zoon of dochter, hij/zij zit lekker op een bankje 'stil' te zijn.



Even op adem komen.
De drukte in je hoofd en lijf stil laten worden.
Even alleen zijn. Rustig.
Zo kom je tot jezelf.
Wat zit er in jouw binnenste verborgen?
Wat leeft er in jou?
Aan gevoelens, aan gedachten?
En diep in ieder mensenkind verborgen leeft God.
Ja, ook in jou!



*God,
blij dat U er bent voor ons.
Soms vergeten we U een beetje.
We zijn even stil, om U te horen...
(stilte)*

*Grote Goede God,
we hopen dat we
zoals deze bloembollen
mogen groeien
tot goede vriendjes van elkaar.
Amen.*

Foto's van acties op scholen
(let op de GDPR-wetgeving voor je deze doorgeeft)
rond de 'dag van de hoop' kunnen bezorgd worden aan:
leen.dillen@katholiekonderwijs.vlaanderen

een mooie dag vol hoop toegewenst

Met dank aan de werkgroep van regio West-Vlaanderen die dit scenario samenstelde.